



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ



Κυρίες και Κύριοι,

Κερδίζουμε το στοίχημα. Αυτό που βάλαμε όλοι μαζί ξεκινώντας την προσπάθεια για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της Πίνδου. Η συνεδρίαση της 6^{ης} Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ, πραγματοποιείται στο Καρπενήσι, την πρωτεύουσα του Νομού Ευρυτανίας ο οποίος εντάχθηκε στο πρόγραμμα στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Καλωσορίζουμε την Ευρυτανία στο πρόγραμμά μας, στο οποίο είναι ήδη ενταγμένοι επτά Νομοί - Άρτας, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κοζάνης και Τρικάλων – και δεκάδες Δήμοι.

Βάλαμε τον πήχυ ψηλά, αλλά όπως φαίνεται έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι και υπερήφανοι. Οι στόχοι μας επιτυγχάνονται, το όραμα γίνεται πράξη. Οι βασικές υποδομές αναβαθμίζονται, αναδεικνύεται η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, ενθαρρύνεται η επιχειρηματικότητα, η περιοχή αναπτύσσεται τουριστικά. Δίνεται νέα πνοή στον ορεινό όγκο της Πίνδου. Το πρόγραμμα Πίνδος αποτελεί την αδιαμφισβήτητη

απόδειξη πως εάν προσπαθήσουμε πραγματικά, εάν δουλέψουμε όλοι μαζί, μπορούμε να επιτύχουμε πολλά.

Η ανάπτυξη της Περιφέρειας, κεντρική επιλογή της πολιτικής μας από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου, γίνεται καθημερινά πράξη. Το 80% των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 κατευθύνεται στην Περιφέρεια. Η Ελλάδα των δυο ταχυτήτων δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία μας.

Η ορεινή περιοχή της Πίνδου αλλάζει πρόσωπο. Αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει, γυρίζουμε σελίδα στην απομόνωση, την εγκατάλειψη και τη λησμονιά. Προχωράμε όλοι μαζί, τα νέα παιδιά κυρίως, με αισιοδοξία και πίστη για ένα καλύτερο αύριο στον τόπο τους, στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Θέλουμε να δούμε ξανά τα χωριά μας γεμάτα παιδικές φωνές. Οραματιζόμαστε τις περιοχές της Πίνδου μας γεμάτες ζωντάνια, δράση, σύγχρονες δραστηριότητες, με σεβασμό πάντα στο φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της τα στοιχεία που αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα της.

Στοχεύουμε στη μακροχρόνια και ολόπλευρη ανάπτυξη. Οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά ούτε εφησυχάζουμε ούτε ολιγωρούμε. Ειδικά όσον αφορά το Πρόγραμμα «Πίνδος», αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, αισθάνομαι περηφάνια γιατί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη σύλληψη της ιδέας ξεκίνησε η υλοποίησή του, η οποία συνεχίζεται με εξίσου ικανοποιητικούς ρυθμούς. Με αμιγώς εθνικούς πόρους, διαφανείς, γρήγορες και

αποτελεσματικές διαδικασίες, υλοποιείται ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Δουλεύουμε για τη διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του ορεινού όγκου, εφαρμόζοντας ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την οικονομική ανασυγκρότηση και την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους, να επιστρέψουν όσοι έφυγαν αναζητώντας μια καλύτερη τύχη στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τέσσερις Άξονες που αφορούν :

- στη βελτίωση των βασικών υποδομών και της ποιότητας της ζωής,
- στην ενίσχυση του παραγωγικού περιβάλλοντος (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, τοπική παραγωγή, τυποποίηση, βιοτεχνία – οικοτεχνία),
- στην ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και
- στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Αξιοποιούμε τις υποδομές και δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας. Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, επιθυμούμε την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Τα στοιχεία που πιστοποιούν την καλή πορεία του Προγράμματος θα σας τα δώσει ο καλός φίλος και συνάδελφος

Γιάννης Παπαθανασίου ο οποίος πήρε στα άξια χέρια του τη σκυτάλη για τη συνέχιση της προσπάθειας.

Αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω είναι πως ο δρόμος είναι ανηφορικός. Αλλά εμείς οι ορεσίβιοι ξέρουμε και από ανηφοριές και από δυσκολίες. Όλοι μαζί όμως μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις, αυτοσχεδιασμούς και ανέξοδες αποσπασματικές πολιτικές.

Σας καλώ όλους να εντείνουμε τις προσπάθειες για να κάνουμε πράξη το όραμά μας. Οι αποφάσεις που θα λάβουμε είναι ιδιαίτερης σημασίας. Το αύριο περιμένει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Χρέος δικό μας να τους εξασφαλίσουμε προοπτικές και μέλλον ευημερίας.