



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ



Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα, θέλω να εκφράσω από καρδιάς, τις ευχές μου για μια καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία και επιτυχίες. Μια χρονιά που θα μας φέρει πιο κοντά σε αυτό που όλοι θέλουμε για τον τόπο μας, για τους εαυτούς μας, για τα παιδιά μας.

Κάθε νέα χρονιά μάς μεταδίδει την αισιοδοξία και την αυτοπεποίθηση ενός νέου ξεκινήματος. Κι αυτά τα χαρακτηριστικά, τα έχουμε πραγματικά ανάγκη, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας.

Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Το 2008 είναι μια κρίσιμη χρονιά για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, λόγω και των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία. Οι αβεβαιότητες αυτές έχουν να κάνουν με την επιβράδυνση που υπάρχει στην αμερικανική οικονομία μετά από την χρηματοπιστωτική κρίση αλλά και τις αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου, των πρώτων υλών και των τροφίμων διεθνώς.

Η διεθνής συγκυρία είναι δύσκολη αλλά η χώρα μας βρίσκεται πλέον στο σημείο εκείνο, που μπορεί και πρέπει να βγει μπροστά δυναμικά, διεκδικώντας το ρόλο που δικαιούται να παίξει στην ευρύτερη περιοχή.

Η πολιτική που ακολουθήσαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει δημιουργήσει αναπτυξιακά αποθέματα. Εφαρμόσαμε ένα οικονομικό πρόγραμμα με βασικούς πυλώνες τη δημοσιονομική προσαρμογή και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι στόχοι μας ήταν εξαρχής σαφείς:

- Να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία και την αξιοπιστία των στοιχείων.
- Να βελτιώσουμε την ποιότητα των δημοσίων οικονομικών.
- Να εξασφαλίσουμε την αναπτυξιακή δυναμική και συνθήκες αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης.
- Να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στο άνοιγμα των αγορών, την αύξηση του ανταγωνισμού και την προσέλκυση επενδύσεων.
- Να αυξήσουμε την παραγωγικότητα.
- Να αναπτύξουμε την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της οικονομίας.

Η πολιτική των μεταρρυθμίσεων είχε σημαντικά και, κυρίως, μετρήσιμα αποτελέσματα. Η οικονομία απέκτησε στέρεες βάσεις, κάτι που πιστοποιούν τόσο οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέκτησε την αξιοπιστία της και τη διεθνή εμπιστοσύνη στις προοπτικές της.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας, με έμφαση στην Περιφέρεια. Δίνουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στο άνοιγμα των αγορών, στην εξωστρέφεια της οικονομίας.

Είμαστε στην αφετηρία υλοποίησης της δεύτερης φάσης του προγράμματος μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε από το 2004. Κινούμεθα, έχοντας συγκροτημένο σχέδιο τετραετίας. Στο πλαίσιο αυτό :

- Τίθεται σε εφαρμογή το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για τη νέα προγραμματική περίοδο, που φθάνει συνολικά τα 36 δισ. ευρώ.

- Το 80% των συνολικών πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς κατευθύνεται σε αναπτυξιακές δράσεις εκτός του λεκανοπεδίου της Αττικής. Η Ελλάδα των δυο ταχυτήτων δε χωράει στη δική μας σκέψη.
- Το 21% των πόρων κατευθύνεται στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την ψηφιακή σύγκλιση.
- Προωθείται με συνέπεια μια νέα ενεργειακή πολιτική, με έμφαση στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη διείσδυση των βιοκαυσίμων, την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου, την ολοκλήρωση του σχεδίου για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.
- Υλοποιούμε μια πολιτική ενεργειακών διασυνδέσεων που κατοχυρώνει πρωταγωνιστικό ρόλο για την Ελλάδα, ως Χώρα – Κλειδί στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.
- Στρατηγική επιλογή μας είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Καταθέτουμε σύντομα νομοσχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων, με στόχο τη δημιουργία επαρκών υποδομών στήριξης της επιχειρηματικότητας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον προωθούμε νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων.
- Δίνουμε έμφαση στη στήριξη της Μικρομεσαίας Επιχείρησης, αναπτύσσοντας νέους θεσμούς και δράσεις για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό τους.
- Αναμορφώνουμε το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, επιδιώκοντας να επιτύχουμε την έρευνα όχι για την έρευνα, αλλά για την οικονομία και την κοινωνία.
- Στηρίζουμε τον υγιή ανταγωνισμό. Δε δαιμονοποιούμε το κέρδος, καταδικάζουμε, ωστόσο, και είμαστε αποφασισμένοι να πατάξουμε φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε. Όσοι δεν κοιτούν τον καταναλωτή στα μάτια αλλά στην τσέπη θα μας βρουν απέναντι.

Είμαστε ανοικτοί στο γόνιμο διάλογο. Επιδιώκουμε σύνθεση απόψεων, προτάσεων και ιδεών. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Τα πισωγυρίσματα, όμως, δε μας ταιριάζουν. Προχωράμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και με μεγαλύτερο δυναμισμό την προσπάθειά μας για ένα κράτος αυξημένων δυνατοτήτων, επαρκές στις υποχρεώσεις του, αρωγό στην ανάπτυξη, ισχυρό στον κοινωνικό ρόλο του.

Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών, που εξελίσσεται και προοδεύει με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια. Την Ελλάδα που όλοι οραματιζόμαστε.

Γι' αυτό και θέλω να τονίσω πως η Θεσσαλονίκη, όπως και ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα, είναι στην κορυφή της ατζέντας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού μας Κώστα Καραμανλή.

Η νοοτροπία της μιας και της άλλης Ελλάδας, εμάς δεν μας ταιριάζει. Για την παράταξή μας όλοι οι Έλληνες, όλες οι περιοχές, έχουν τα ίδια δικαιώματα στην ανάπτυξη, στη μέριμνα του κράτους.

Ήταν χρέος μας προς τον τόπο. Και ξέρουμε πως η κοινωνία έχει ανάγκη για πολλά περισσότερα. Αλίμονο, κανείς δεν εφησυχάζει. Κανείς δε σταυρώνει τα χέρια. Χρέος μας είναι να προσπαθούμε και να αγωνιζόμαστε καθημερινά. Αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε για ακόμη πιο πολλά, με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Ειδικά εδώ, στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, που επί μια εικοσαετία σχεδόν, εισέπρατταν υποσχέσεις και προεκλογικές επιταγές χωρίς αντίκρισμα.

Όμως σήμερα στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, παράγεται έργο. Μεγάλο και συλλογικό κυβερνητικό έργο για να απαντήσουμε στα σωρευμένα προβλήματα δεκαετιών. Για να δώσουμε πραγματικές λύσεις σε εκκρεμότητες χρόνων, για να καλύψουμε κενά που είχαν παραμεληθεί, για να προωθήσουμε λύσεις που είχαν ξεχαστεί στο «ράφι». Ίσως γιατί κάποιιοι δεν ήθελαν, ίσως γιατί κάποιιοι δεν ήξεραν.

Σημαντικά έργα έχουν πάρει ήδη το δρόμο τους. Εγνατία, αεροδρόμιο, επέκταση της έκτης προβλήτας, Μετρό, υποθαλάσσια αρτηρία. Έργα που έπαψαν να αποτελούν «σχέδια επί χάρτου» και γίνονται πλέον χειροπιαστή πραγματικότητα.

Αναγνωρίζουμε ταυτόχρονα πως - εν τω μεταξύ - οι ανάγκες αυξάνονται, οι απαιτήσεις της πόλης διευρύνονται και το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση μιας νέας σύγχρονης δέσμης πρόσθετων έργων που θα αναβαθμίσουν συνολικά τις υποδομές της πόλης και θα διευκολύνουν ακόμη περισσότερο το έργο της επιχειρηματικής και επαγγελματικής κοινότητας.

Η Θεσσαλονίκη έχει και δυνάμεις, έχει και ανθρώπους, έχει ιδέες και προτάσεις για μια νέα πορεία. Με συγκεκριμένους στόχους, με ορθό προγραμματισμό, με σωστή αξιοποίηση δυνατοτήτων, με συνένωση των δυνάμεων όλων όσοι πονάνε και πασχίζουν γι' αυτό τον τόπο χωρίς κούφιας αντιπαραθέσεις κενές νοήματος. Αυτό σημαίνει έμπρακτο ενδιαφέρον από την πολιτεία, σημαίνει σωστό σχεδιασμό από τους τοπικούς φορείς, σημαίνει όμως και ότι ο ιδιωτικός τομέας καταφέρνει να αποδεικνύει τη δυναμική του, την ευθύνη του, το όραμά του. Καταφέρνει να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά του, να επενδύει στην ποιότητα και την εξωστρέφεια. Αυτή είναι η πρόκληση.

Εύχομαι από καρδιάς το 2008 να σηματοδοτήσει μια χρονιά – ορόσημο σε αυτή την κατεύθυνση. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να πρωτοπορεί. Να βγαίνει μπροστά. Να κερδίζει με το σπαθί της, νέες δυνατότητες και νέες ευκαιρίες. Είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε πως μπορούμε να διακρίνουμε τις μεγάλες προκλήσεις των καιρών και να προετοιμάσουμε σωστά τον τόπο μας ώστε να έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και πρόσθετα οφέλη. Να αποδείξουμε πως όταν θέλουμε, μπορούμε.

Καλή χρονιά σε όλους.