



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ



Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Είναι πάγια θέση μου πως κάθε συζήτηση στη Βουλή, αλλά ακόμη περισσότερο η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό, απαιτεί υψηλό αίσθημα ευθύνης. Είναι χρέος μας ο ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος καθώς είναι προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του τόπου.

Η κυβέρνηση συνειδητοποιεί στο ακέραιο το χρέος αυτό. Η πορεία που ακολουθούμε είναι πορεία ευθύνης. Πάμε την Ελλάδα μπροστά. Επιλέγουμε την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων ώστε να θεμελιωθούν όλες οι προϋποθέσεις που χρειάζονται για να βλέπει κάθε Έλληνας το μέλλον με αισιοδοξία. Να αισθάνεται ότι η Ελλάδα κινείται στην τροχιά των σύγχρονων εξελίξεων και δεν μένει πίσω.

Το στοίχημα της ανάπτυξης είναι εθνικό. Είναι πέρα και πάνω από παρατάξεις και χρώματα. Αφορά όλους τους Έλληνες και το δικαίωμά τους να ζήσουν καλύτερα οι ίδιοι και τα παιδιά τους.

Δυστυχώς όμως για άλλη μια φορά παρακολουθώντας τους συναδέλφους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακούω τοποθετήσεις που ούτε λίγο, ούτε πολύ, προσπαθούν να μας πείσουν πως ζούμε σε άλλη Χώρα. Πως η Ελλάδα στέκεται στο χείλος του γκρεμού.

Προσέξτε τι λέτε, κύριοι συνάδελφοι για να μην σας διαψεύει η ίδια η πραγματικότητα.

Πέρυσι τέτοιο καιρό, στην αντίστοιχη συζήτηση, ο Αρχηγός σας υποστήριζε με βεβαιότητα πως ψηφίζοταν ο τελευταίος Προϋπολογισμός της νέας διακυβέρνησης. Την απάντηση την έδωσαν οι πολίτες. Γι' αυτό και ο Προϋπολογισμός που συζητάμε είναι ένας από τους πολλούς που θα ψηφίσει αυτή η πλειοψηφία που στηρίζει τη Διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό μας Κώστα Καραμανλή!

Γι αυτό η δική μου, φιλική προτροπή, είναι να δείτε με καθαρό βλέμμα τα πράγματα. Δείτε την Ελλάδα που προσπαθεί. Δείτε τους Έλληνες που πετυχαίνουν. Γιατί κάθε υπεύθυνη προσπάθεια αξίζει και τελικά ανταμείβεται. Είναι καιρός πια να αποδίδονται τα εύσημα σε αυτούς που προσπαθούν, που δουλεύουν και πετυχαίνουν. Είναι καιρός να διώξουμε τον φθόνο που απαξιώνει κάθε γόνιμη προσπάθεια και να ξαναφέρουμε στη ζωή μας την άμιλλα. Για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία και μια οικονομία με παραγωγικούς και επιτυχημένους Έλληνες.

Αυτό προσωπικά για μένα είναι και θέση αρχής και βίωμα. Όπως ξέρετε προέρχομαι από την αγορά. Το κριτήριο των αποφάσεων

και των επιλογών μου δεν είναι η μεζούρα του πολιτικού κόστους αλλά το τι πραγματικά μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομία ώστε να είναι περισσότερο αποδοτική, ανταγωνιστική, ευέλικτη, εξωστρεφής και σε τελική ανάλυση πιο δίκαιη.

Διότι κακά τα ψέματα. Κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς να υπάρχει εθνικός πλούτος, είτε είναι κούφιο σύνθημα που μένει στα χαρτιά είτε υποθηκεύει με δανεισμό το μέλλον των γενιών που έρχονται.

Προτιμώ λοιπόν οι αποφάσεις μου να καθοδηγούνται και να υπαγορεύονται από το εθνικό συμφέρον και την ηθική δέσμευση που έχει αναλάβει αυτή η κυβέρνηση να είναι χρήσιμη και ωφέλιμη για τον τόπο. Αυτή άλλωστε είναι και η ισχυρή λαϊκή εντολή που έχουμε.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αυτό που επιδιώκει η κυβέρνησή μας με το σύνολο των πολιτικών της είναι πάρα πολύ απλό. Θέλουμε η Ελλάδα να ξαναγίνει χώρα της εργασίας, της δημιουργίας, των ευκαιριών, της υπευθυνότητας και της επιτυχίας.

Τη στιγμή λοιπόν που εμείς προσπαθούμε, ερχόσαστε εσείς κύριοι συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, και τι κάνετε;

Πρώτον ανακαλύπτετε ξαφνικά τα προβλήματα για να εμφανιστείτε ως δήθεν υπερασπιστές των λαϊκών συμφερόντων. Ρωτώ για παράδειγμα: Είκοσι χρόνια γιατί δεν μιλούσατε για την ακρίβεια; Και κυρίως γιατί δεν μιλήσατε όταν ήταν επιτακτική ανάγκη, όταν

μετά την είσοδό του ευρώ, τα άλματα στις τιμές ροκάνιζαν την αγοραστική δύναμη των πολιτών;

Αφού λοιπόν ανακαλύπτετε όψιμα τα προβλήματα, μετά κάνετε τους σχολιαστές στα τηλεοπτικά σας παράθυρα επιδεικνύοντας δήθεν πολιτικό θάρρος στο βωμό του φθηνού εντυπωσιασμού των 30 δευτερολέπτων.

Σιγά, λοιπόν, μην καθίσουμε να σας περιμένουμε πότε θα αποφασίσετε να ανταποκριθείτε στο θεσμικό σας ρόλο ως υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση και να συμμετάσχετε σε δημοκρατικό διάλογο με χρήσιμες προτάσεις. Και δεν θα σας περιμένουμε γιατί βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο κι έχουμε αυξημένη ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Χρωστάμε να κάνουμε τομές. Χρωστάμε να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Για τη νέα περίοδο που ανοίγεται μπροστά μας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πολιτικές που θα ενθαρρύνουν ακόμη περισσότερο την αύξηση της παραγωγικότητας, την άνοδο της ανταγωνιστικότητας, την εμπέδωση της εξωστρέφειας, και εν τέλει, την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης όλων των πολιτών σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο τομέας της ενέργειας βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας γιατί βλέπουμε μακριά. Είχα την τιμή να βρίσκομαι προχθές πλάι στον πρωθυπουργό μας κ. Κώστα

Καραμανλή στη Μόσχα, σε μια ιστορική στιγμή που σηματοδοτεί και μια μεγάλη εθνική επιτυχία.

Με την επίτευξη της υπογραφής πριν 2 μέρες στη Μόσχα του Πρωτοκόλλου των Μετόχων για την ίδρυση της Διεθνούς Εταιρείας που θα αναλάβει την κατασκευή και τη λειτουργία του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη φθάσαμε στο αίσιο τέλος μιας πολύ μακράς διαδρομής.

Μετά από 14 χρόνια, φθάσαμε με πολλή προσπάθεια στην επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων και στην τελική ευθεία για την κατασκευή του έργου. Ενόσ έργου που αποτελεί ελληνική έμπνευση, ελληνικό όραμα και πλέον μετασχηματίζεται σε χειροπιαστή πραγματικότητα.

Η Ελλάδα κατακτά μια θέση – κλειδί πάνω στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, αναβαθμίζοντας τη γεωστρατηγική της θέση και αποκτώντας σημαντικό ρόλο στην ομαλή τροφοδοσία των διεθνών αγορών.

Γνωρίζετε, επίσης, ότι πριν ένα μήνα εγκαινιάσαμε τη λειτουργία του ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου και ακολουθεί η επέκτασή του προς την Ιταλία. Επίσης, έργο υψηλής σπουδαιότητας και για την Ελλάδα, και για τις γειτονικές της χώρες αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη που αγωνιά για την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας από διαφοροποιημένες πηγές.

Είμαστε αποφασισμένοι, η Ελλάδα ν' ανήκει στους κερδισμένους της νέας εποχής και είναι κάτι που πρέπει να το κατακτήσουμε με

το σπαθί μας. Αυτό κάνουμε κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, έχοντας τις μεγάλες ενεργειακές διασυνδέσεις ως πρώτη προτεραιότητά μας.

Δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα, στον ίδιο τομέα, είναι η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει περιττές καθυστερήσεις. Γίνονται προσεκτικά σχεδιασμένα βήματα τόσο μέσα από την ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του ΔΕΣΦΑ και του ΔΕΣΜΗΕ, όσο και μέσα από τη συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου.

Όταν η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα είναι τα ζητούμενα, τότε απαιτούνται και δράσεις για τη μείωση του δημόσιου τομέα με ταυτόχρονη απελευθέρωση των αγορών στις οποίες παραμένει ακόμη κυρίαρχο το κράτος.

Εργαζόμαστε συστηματικά λοιπόν για την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας η οποία θα δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον για την περαιτέρω ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, για την παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών και την εξασφάλιση ωφελημάτων που θα γίνουν αισθητά στους καταναλωτές.

Η θετική εμπειρία των τηλεπικοινωνιών έχει αποδείξει πως μια απελευθερωμένη αγορά οδηγεί σε περισσότερη εξωστρέφεια, σε νέες επενδύσεις, σε νέες θέσεις εργασίας, σε εφαρμογές εκσυγχρονισμού και σε ανταγωνιστικά τιμολόγια προς όφελος του πολίτη – καταναλωτή. Αυτός είναι ο στόχος για το μέλλον της

αγοράς ενέργειας και πρέπει από σήμερα να εργαστούμε εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι επίσης μεγάλη ευθύνη μας να εγγυηθούμε ότι η ΔΕΗ, μια μεγάλη επιχείρηση με προσφορά στον ελληνικό λαό, θα συνεχίσει να είναι μεγάλη και υγιής μέσα στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον που καλείται πλέον να λειτουργήσει.

Γι αυτό και λυπάμαι ειλικρινά που ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο οποίος επισκέφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα τη ΔΕΗ, έκανε για άλλη μια φορά το πιο βολικό. Καταγγελίες και εύκολη κριτική. Δεν είπε τίποτα όμως για την αδράνεια που επέδειξαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του 90 και στις οποίες συμμετείχε ως υπουργός πρώτης γραμμής.

Η δεκαετία του 90 ήταν κρίσιμη για τη ΔΕΗ και χάθηκαν μεγάλες ευκαιρίες. Σημειώθηκε έντονη καθυστέρηση στην κατασκευή νέων μονάδων με αποτέλεσμα να λειτουργούν πολλές «γερασμένες» Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής – ηλικίας μέχρι και 50 ετών – και ως εκ τούτου να μην μπορεί να ικανοποιηθεί η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Να θυμίσω κι άλλα;

Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση επενδύσεων αναβάθμισης των δικτύων, μεγάλο μέρος των οποίων έχει αναπτυχθεί πριν από τη δεκαετία του 1970.

Σημαντική καθυστέρηση στην οικονομική οργάνωση της ΔΕΗ Α.Ε. η οποία συνέταξε για πρώτη φορά Ισολογισμό χρήσης μόλις στις 31/12/2002, προκειμένου να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Πολύ απλά, είχαμε μια ΔΕΗ αλά καρτ, που δεν έδινε λογαριασμό στην κοινωνία. Μόνον εισέπραττε λογαριασμούς και τους διαχειριζόταν όπως ήθελε..

Αυτή είναι η ΔΕΗ που παραδώσατε κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Η ΔΕΗ με τα «κουκουλωμένα» προβλήματα, κατά την πάγια και προσφιλή σας μέθοδο. Η ΔΕΗ που θα κατέληγε, με μαθηματική βεβαιότητα, αντί να σημαίνει Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού να σημαίνει **Δεν Έχουμε Ηλεκτρισμό**.

Και αντί να συναισθανθείτε το βάρος των ευθυνών σας και να ζητήσετε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, έρχεστε σήμερα να ζητήσετε και τα ρέστα από μια κυβέρνηση που προσπαθεί να μην γίνει η ΔΕΗ μια νέα Ολυμπιακή.

Που προσπαθεί να εγγυηθεί για τον ελληνικό λαό μια ΔΕΗ ανταγωνιστική και προσαρμοσμένη στο νέο περιβάλλον της αγοράς ηλεκτρισμού. Μια ΔΕΗ με αποδοτικές μονάδες παραγωγής και σύγχρονο δίκτυο μεταφοράς-διανομής. Μια ΔΕΗ που θα εξασφαλίζει επάρκεια και θα παρέχει ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες σε όλους τους Έλληνες. Και για να προλάβω τυχόν καχύποπτες σκέψεις, μια ΔΕΗ που θα περιφρουρεί αποτελεσματικά τον δημόσιο χαρακτήρα της.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Έρχομαι τώρα στο θέμα των τιμών και της αγοράς. Όπως έχω πει και με άλλη ευκαιρία οι υπερβολές δεν βοηθούν, το αντίθετο. Βλάπτουν και βλάπτουν πάρα πολύ. Ειδικά όταν αφορούν την αγορά, και γνωρίζετε πως, η αγορά είναι πάνω απ' όλα «κλίμα» και «ψυχολογία». Και μπορεί ο ομολογημένος ή ανομολόγητος στόχος να είναι η κριτική στην κυβέρνηση, αλλά τελικά μια τέτοια στάση βλάπτει τον καταναλωτή. Γι αυτό πρέπει να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί και πάνω απ' όλα υπεύθυνοι.

Η παγκόσμια συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το διαπιστώνουμε όλοι καθημερινά. Πετρέλαιο, πρώτες ύλες, σιτηρά, γάλα, κλιματικές αλλαγές πιέζουν διαρκώς τις τιμές των προϊόντων. Επιδρούν καταλυτικά στην εσωτερική αγορά κι αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε.

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία συνηγορούν πως η πρόσφατη άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες και ειδικότερα στην μεγάλη άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Παρά ταύτα ο πυρήνας του πληθωρισμού, εξακολουθεί να κινείται κάτω του 3% , κατά μέσο όρο 2,9% το 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, ενώ ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά 2,8% έναντι 3,2% το 2006. Εξακολουθεί συνεπώς, σε μέσα επίπεδα, να υπάρχει επιβράδυνση του πληθωρισμού κατά 0,4 εκατοστιαίες μονάδες.

Κι αυτό οφείλεται κυρίως στη συγκράτηση σε χαμηλά επίπεδα της αύξησης των τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για την εγχώρια αγορά. Συνεπώς η αυξητική τάση του πληθωρισμού το τελευταίο

δίμηνο οφείλεται αποκλειστικά στην άνοδο των τιμών των εισαγομένων αγαθών. Αυτή η εκτίμηση επιβεβαιώνεται άλλωστε και από τις Φθινοπωρινές Προβλέψεις της Ε.Ε στις οποίες αναφέρεται αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων κατά 8,7% το 2007 και ειδικότερα των τροφίμων κατά 12,5%.

Οφείλουμε, λοιπόν, να αναγνωρίζουμε αυτές τις επιδράσεις και από κει και πέρα να κάνουμε το καλύτερο που περνάει από το χέρι μας. Οι βασικοί πυλώνες της πολιτικής μας για την λειτουργία της αγοράς είναι δύο: Αποτελεσματικό χτύπημα κάθε απόπειρας νόθευσης του ανταγωνισμού και συστηματική ενημέρωση του καταναλωτή. Θέλουμε να γνωρίζει καλά τα δικαιώματά του, όπως επίσης, να έχει μια συνολική και σαφή εικόνα των τιμών της αγοράς και των διαφορών που υπάρχουν για να μπορεί να επιλέγει σωστά.

Η ενημέρωση του καταναλωτή είναι η πιο αποτελεσματική ασπίδα προστασίας. Η σωστή πληροφόρηση είναι η δύναμή του. Είναι ο πλέον πρόσφορος τρόπος για τη διασφάλιση των οικονομικών του συμφερόντων.

Επιπλέον, έχουμε ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι είναι σταθερή και αμετακίνητη η προσωπική μου βούληση, ο νόμος να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα. Πρακτικές καρτέλ που νοθεύουν τον ανταγωνισμό θα χτυπηθούν αλύπητα.

Κι επειδή γίνεται συνεχώς λόγος για τους ελέγχους, να συνεισφέρω με κάποια χρήσιμα στοιχεία ώστε να μην δημιουργούνται παραπλανητικές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη.

Είναι στοιχεία για το τετράμηνο Αύγουστος – Νοέμβριος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για τους ελέγχους που διενεργεί η Διεύθυνση Τροφίμων και Ποτών:

- Ελέγχθηκαν ~ 212 Λαϊκές αγορές δυναμικότητας 78.454 πωλητών (Επαγγελματιών και παραγωγών) και επιβλήθηκαν 215 διοικητικά πρόστιμα.
- Ελέγχθηκαν 366 περιοχές υπαίθριου εμπορίου και επιβλήθηκαν 39 διοικητικά πρόστιμα.
- Ελέγχθηκαν 227 Σούπερ Μάρκετ και επιβλήθηκαν 156 διοικητικά πρόστιμα.

Αυτά ως προς τη συγκεκριμένη Διεύθυνση Τροφίμων και Ποτών καθώς γίνονται έλεγχοι και από άλλους φορείς. Για παράδειγμα από τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθηνών Πειραιά ελέγχθηκαν 278 Αγορές και επιβλήθηκαν 695 πρόστιμα.

Επίσης, η Διεύθυνση Τιμών Παροχής Υπηρεσιών, από τον Ιούνιο ως και τον Νοέμβριο του 2007 διενήργησε έλεγχο σε 685 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 14 επιχειρήσεις παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα. 10 επιχειρήσεις παραπέμφθηκαν στην αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή για την επιβολή προστίμου.

Επίσης από τη Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων κατά το τελευταίο δίμηνο (Οκτωβρίου & Νοεμβρίου) ελέχθησαν 1898 επιχειρήσεις:

93 ήταν καταστήματα αλυσίδων Σούπερ – Μάρκετ στα οποία ελέχθησαν 3160 κωδικοί εμπορευμάτων και διαπιστώθηκαν 64 παραβάσεις.

1805 ήταν καταστήματα ένδυσης – υπόδησης κ.λ.π. όπου διαπιστώθηκαν 25 παραβάσεις που παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και τη Νομαρχία και σε άλλες 125 παραβάσεις επεβλήθησαν πρόστιμα.

Έλεγχοι λοιπόν γίνονται και είναι μύθος ο ισχυρισμός πως δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά. Κι έτσι θα συνεχίσουμε λαμβάνοντας όσα μέτρα είναι αναγκαία για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Και για την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και για την εξυγίανσή τους και για την αλλαγή της φιλοσοφίας τους και της πρακτικής τους, όταν και όπου χρειάζεται.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Καθώς ο χρόνος είναι περιορισμένος θα δώσω επιγραμματικά μερικές ακόμη από τις πρωτοβουλίες που προωθούμε υπηρετώντας με συνέπεια την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας.

Για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας...

- Προωθείται νομοσχέδιο για να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση των βημάτων που απαιτούνται για την

ίδρυση μίας επιχείρησης και τη μείωση της γραφειοκρατίας που συνοδεύει τις σχετικές διαδικασίες.

- Κατατίθεται άμεσα για ψήφιση στη Βουλή σχέδιο Νόμου για τα «Επιχειρηματικά Πάρκα».
- Σχεδιάζεται νέα πολιτική στα θέματα ποιότητας με αναδιοργάνωση των υποδομών και των φορέων ποιότητας, όπως ο ΕΛΟΤ.
- Επιταχύνεται ο εκσυγχρονισμός του ΕΟΜΜΕΧ.
- Ολοκληρώνεται και θεσμοθετείται ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τη μεταποίηση και την επιχειρηματικότητα στα πλαίσια της αιφόρου ανάπτυξης σε συνεργασία με ΥΠΕΧΩΔΕ.
- Αναπτύσσονται ολοκληρωμένες τοπικές δράσεις για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στις πυρόπληκτες περιοχές με εξειδικευμένες παρεμβάσεις ανά περιοχή ή κλάδο.

Για την απλούστευση των διαδικασιών και τη διαφάνεια...

- Τίθεται σε εφαρμογή από την 1.1.2008 ο νέος Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου, οι διατάξεις του οποίου συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και στην απλούστευση των διαδικασιών, με τη μείωση των χρονικών καθυστερήσεων της γραφειοκρατίας.
- Σύντομα θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΠ) που θα βελτιστοποιεί τη διαδικασία προμήθειας, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους για τους ενδιαφερόμενους αλλά και για το Δημόσιο.

Για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία...

Είναι εκφρασμένη η βούλησή μας να ενισχύσουμε την έρευνα όχι για την έρευνα, αλλά για την οικονομία και την κοινωνία.

- Προωθείται νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου έρευνας και καινοτομίας.
- Ιδρύονται δύο νέα Ερευνητικά Κέντρα Δυτικής Πελοποννήσου και Ηπείρου.
- Αυξάνονται οι επενδύσεις για την έρευνα και την καινοτομία μέσα από τις διαρθρωτικές χρηματοδοτήσεις για το 2007-13. Ήδη έχει συνταχθεί Στρατηγικό Σχέδιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13, για την υλοποίηση του οποίου θα επενδυθούν πάνω από 1 δις € δημόσια δαπάνη και προβλέπει τη δημιουργία Πόλων Έρευνας & Ανάπτυξης, νέων Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας και Θεματικών Δικτύων Προηγμένης Έρευνας.

Κρίσιμη αναπτυξιακή σημασία έχουν επίσης οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν υπό το συντονισμό και την ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης και εντάσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013.

Αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια της χώρας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και της βελτίωσης του επιπέδου ζωής των πολιτών της. Το σύνολο των δημόσιων, εθνικών και κοινοτικών, πόρων που θα διατεθούν για τις παρεμβάσεις αυτές σε όλη τη χώρα ανέρχεται σε 3,21 δις €.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κλείνω καλώντας να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισμό. Γιατί είναι εργαλείο ανάπτυξης και προόδου, καθώς υπηρετεί με συνέπεια τη στρατηγική των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που οδηγούν την Ελλάδα σε μια δυναμική τροχιά .

Κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας που στέκεται έντιμα απέναντι στην πραγματικότητα διαπιστώνει ότι η πατρίδα μας μπορεί πλέον να ξεπερνά κάθε μέρα τον εαυτό της, την εσωστρέφειά της, τις νοοτροπίες και τις προκαταλήψεις του χθες. Αυτό έγινε τυχαία; Έγινε με κάποιον αυτόματο πιλότο; Όχι βέβαια. Έγινε γιατί υπάρχουν άνθρωποι με πρώτο τον πρωθυπουργό μας Κώστα Καραμανλή που εργάζονται υπεύθυνα και συστηματικά σε αυτή την κατεύθυνση.

Η Ελλάδα σήμερα είναι καλύτερη από την Ελλάδα που παραλάβαμε. Και Αύριο θα είναι ακόμα καλύτερη από τη σημερινή. Αρκεί να δουλέψουμε όλοι μαζί γι' αυτό.