



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ



«Δάσκαλε Υπουργέ! Πάντα σε αποκαλούσαν Δάσκαλο και με ρωτούσες στην αρχή «γιατί»..

Του λέω εσύ θα διδάσκεις κι εγώ θα μαθαίνω. Μπορεί να είμασταν σε διαφορετικά υπουργεία, αλλά ο υπουργός σας, ο υπουργός μας με τίμησε με τη φιλία του, με τη συνεργασία του και με την εμπιστοσύνη του.

Του την επέστρεψα με σεβασμό και αγάπη. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, είναι μία εξέλιξη όπου οι συνεργάτες μου κι εγώ, αφ ενός μεν νοιώθουν μία πολύ μεγάλη τιμή που μας έκανε ο Πρωθυπουργός ο **Κώστας Καραμανλής**, να μας αναθέσει τα βαριά καθήκοντα αυτού του υπουργείου, του Αδαμαντωρυχείου, Ανθρακωρυχείου, Χρυσωρυχείου- πάντως ενός άκρως παραγωγικού υπουργείου- αφετέρου όμως δε θα σας κρύψω και το δέος που νοιώθουμε, που καλούμεθα να διαδεχθούμε το **Δημήτρη Σιούφα** σ αυτό το υπουργείο. Τον **Τάσο Νεράτζη** και το **Γιάννη Παπαθανασίου**.

Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, αλλά και να μπορέσουμε να κρατήσουμε ψηλά τον πήχη όπως τον έβαλε ο υπουργός ο Δημήτρης ο Σιούφας και οι συνάδελφοι υφυπουργοί.

Αντιλαμβάνομαι το μέγεθος του εγχειρήματος και της ευθύνης. Όπως αντιλαμβάνομαι και το μέγεθος πρόκλησης. Σ αυτή την πρόκληση θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε.

Είναι βαριά η κληρονομιά. Είναι ψηλά ο πήχης. Είναι δύσκολα, αλλά τα εύκολα πολλοί τα καταφέρνουν. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα.

Ανταμώσαμε με το Δημήτρη Σιούφα και συνεργαστήκαμε. Κι είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Το 3^ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης το ανατάξαμε, το εξυγιάνσαμε, το ανεβάσαμε σε ύψη αδιανόητα πριν από τριάνμισι χρόνια.

Κυρίως, καταφέραμε να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του τόπου μας στις Βρυξέλλες. Όταν πριν τριάνμισι χρόνια αναλάβαμε, επαιτούσαμε. Τώρα απαιτούμε. Για να μπορούμε να μιλάμε στα ίσα και να έχουμε αποτέλεσμα.

Και σ αυτό το επίπεδο η συνεργασία μας με τον υπουργό ήταν στενότερη και αποτελεσματικότερη.

Κάναμε έναν επενδυτικό νόμο, ο οποίος τάραξε τα επιχειρηματικά νερά. Δημιούργησε ένα διαφορετικό, ένα εύκρατο επιχειρηματικό κλίμα, το οποίο το εισπράξαμε με τετραπλασιασμό του αριθμού των κατατεθειμένων σχεδίων επενδύσεων. Και κάναμε μία προσπάθεια μεγάλη έτσι ώστε η αγορά να κινείται παραγωγικά, όχι δημιουργώντας απλά θέσεις εργασίας, αλλά παράγοντας θέσεις δουλειάς. Κι όταν λέω δουλειά, εννοώ δουλειά που προσθέτει το αποτέλεσμα της στον Εθνικό Πλούτο κι όχι θέσεις εργασίας, όπου κάποιος καμώνεται ότι δουλεύει και κάποιος άλλος καμώνονται ότι τον πληρώνουν.

Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί κι εδώ. Θα συνεχιστεί και με τους νέους υπευθύνους. Τους υφυπουργούς, το **Γιώργο Βλάχο** και το **Σταύρο Καλαφάτη** και τον ομιλούντα. Σου υπόσχομαι Πρόεδρε, σου υπόσχομαι, υπουργέ, σας υπόσχομαι φίλοι Συνυπουργοί ότι θα προσπαθούμε να σταθούμε αντάξιοι των υποθηκών που μας αφήνεται. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι - ένα πράγμα θα υποσχεθώ: σκληρή δουλειά, αποτελεσματική δουλειά, τίμια και ξεκάθαρη συνεργασία και θέλω να παρακαλέσω όλα αυτά τα στελέχη που είναι ο θησαυρός του ορυχείου που λέγεται υπουργείο Ανάπτυξης. Θα παρακαλέσω για την καλύτερη το δυνατόν συνεργασία.

Θέλω να γνωρίζετε ότι θα δημιουργήσουμε χώρο υποδοχής προτάσεων από την κάθε μία κι από τον κάθε ένα εργαζόμενο, των οποίων οι προτάσεις θα είναι καλοδεχούμενες και θα αξιολογούνται, αρκεί να έχουν Ονοματεπώνυμο. Ανώνυμες προτάσεις δεν θα ανοίγονται. Το ίδιο θα ισχύσει και με την Επιχειρηματική Κοινότητα.

Κλείνοντας θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι περιβάλλω το προσωπικό με την αμέριστη εμπιστοσύνη μου και το σεβασμό μου. Διότι εμείς είμαστε από εδώ περαστικοί, ενώ εσείς είστε εδώ για πάρα πολλά χρόνια. Γι αυτό θέλω ξεκάθαρες να είναι οι σχέσεις μας, γιατί για έναν κοινό σκοπό δουλεύουμε. Το υπουργείο να πάει καλά. Ο τόπος να πάει καλά.

Το χρωστάμε στον τόπο και το στοίχημά μας είναι, όταν θα κάνουμε Ταμείο φεύγοντας από εδώ κάποια στιγμή, το Ταμείο να δικαιώσει τις προσπάθειες και τις δικές σας και τις δικές μας. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας, το χρωστάμε στον τόπο μας. Το χρωστάμε στον **Κώστα Καραμανλή** που μας εμπιστεύεται και κυρίως το χρωστάμε στον υπουργό, ο οποίος αυτή τη στιγμή μας δίνει τη σκυτάλη για να συνεχίσουμε. Του οποίου η υποστήριξη, η εμπιστοσύνη, τα μαθήματα, η παραγωγικότητα και η εργατικότητα είναι αυτές

που μας δίνουνε το δικαίωμα και την υποχρέωση να στοχεύουμε ακόμη ψηλότερα, ακόμη γρηγορότερα, ακόμη δυνατότερα.

Ο τόπος έχει ανάγκη από αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Ο τόπος έχει ανάγκη από δουλειά και ανάπτυξη. Ο τόπος έχει ανάγκη από επενδύσεις και ο τόπος πρέπει να βγει μπροστά, πρώτος στις εξελίξεις.

Ήδη καταφέραμε με πρωτιές σε επίπεδο Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κι αυτές τις πρωτιές είμαστε αποφασισμένοι να τις συνεχίσουμε. Από σήμερα δουλειά, πολλή δουλειά και λίγα λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ ! »