



## Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2008

**Απαντώντας στη σημερινή συνέντευξη τύπου εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ για θέματα ανάπτυξης, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση:**

«Το ΠΑΣΟΚ, κατά την πάγια και προσφιλή τακτική του, υπηρετεί για άλλη μια φορά τον μηδενισμό, τον λαϊκισμό και τη δημαγωγία. Για αυτό και δεν πείθει κανέναν. Όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν βιώσει και θυμούνται το κυβερνητικό παρελθόν του. Η αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που λέει σήμερα και στα όσα δεν έπραξε κατά την περίοδο που είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης, πιστοποιούν ένα και μόνον πράγμα. Η υποκρισία του ΠΑΣΟΚ δεν έχει όρια, για αυτό ας αποφασίσει αν θα βάλει ή όχι «πλαφόν» σε αυτή.

Ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Ανάπτυξης ο οποίος διετέλεσε Υφυπουργός Ανάπτυξης από το 1994 ως και το 1999, ας μας πει τι έπραξε επί των ημερών του για να αναχαιτίσει τις ανατιμήσεις που οδήγησαν τους Έλληνες να πληρώνουν το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εποχής; (ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 1997).

Ας μας πει, ακόμη, εάν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στη Γερμανία στην οποία αναφέρθηκε συμπεριλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ; Διότι εάν έκανε τον κόπο να αφαιρέσει τον ΦΠΑ και από την τιμή στην οποία διατίθεται σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης στην ελληνική αγορά, θα διαπίστωνε πως είναι και κατά ένα λεπτό χαμηλότερη. **Σύμφωνα δε με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕ, για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στη Γερμανία με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2008, το κόστος αγοράς για τον τελικό καταναλωτή ανέρχεται σε 87,6 λεπτά το λίτρο**

Ας μας πει επίσης, σε ποια άλλη περίοδο 4,5 ετών διενεργήθηκαν 23.500 έλεγχοι ποιότητας καυσίμων από τα ΚΕΔΑΚ (Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων) με κινητά εργαστήρια και επιβλήθηκαν πρόστιμα που αναρτώνται με τα πλήρη στοιχεία των παραβατών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης;

Ας μας πει ο ίδιος και όσοι τον πλαισίωσαν στη σημερινή συνέντευξη τύπου, γιατί ενώ η αγορά πετρελαιοειδών είναι απελευθερωμένη από το 1992, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώνει μέχρι σήμερα στρεβλώσεις; Μήπως οφείλεται στη διαχρονική αδράνεια δώδεκα χρόνων έως το 2004;

Ας μας πει το ΠΑΣΟΚ πότε επιτέλους θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη και θα αναγνωρίσει πως οι τιμές βενζίνης (μετά φόρων) στην Ελλάδα είναι μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρώπη των «27»;



Πότε θα έχει την πολιτική γενναιότητα να αναγνωρίσει ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης επέβαλε πλαφόν στα νησιά στην τιμή της βενζίνης τον Αύγουστο, για να προστατέψει το καταναλωτικό κοινό; Μήπως μπορεί να μας θυμίσει ποια θέση είχε τότε ο καθ' ύλην αρμόδιος εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ;

Ας μας πει το ΠΑΣΟΚ, η πρότασή του για μακροχρόνιο πλαφόν στις τιμές των καυσίμων είναι σύμφωνη με το πρόγραμμα που παρουσίασε στον ελληνικό λαό και αναφέρεται ρητά στην ανάγκη για «Εξάλειψη του ελλείμματος ανταγωνισμού»; Είναι κι αυτό ένα από τα γνωστά «είπα – ξείπα» της αξιωματικής αντιπολίτευσης;

Ας μας πει το ΠΑΣΟΚ, αγνοεί πως οι όποιες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ σχετίζονται με τις υψηλές τιμές των καυσίμων διεθνώς, αλλά και της χρόνιας υστέρησης προσαρμογής των τιμολογίων της ΔΕΗ στις πραγματικές ανάγκες για κάλυψη του λειτουργικού και επενδυτικού κόστους, σε συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς, όπου δεν επιτρέπονται επιδοτήσεις ή άμεσες και έμμεσες κρατικές ενισχύσεις; Αγνοεί ότι με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν για το κόστος καυσίμου, εκτιμάται ότι η ΔΕΗ θα επιστρέψει στη κερδοφορία;

Ας μας πει το ΠΑΣΟΚ γιατί προσδίδει τέτοια διάσταση σε ένα καθαρά τεχνικό ζήτημα όπως η Οριακή Τιμή Συστήματος; Επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις ή δυσκολεύεται να κατανοήσει πως η ΟΤΣ πολλαπλασιαζόμενη με την ωριαία παραγωγή κάθε μέρα, δεν μπορεί επ' ουδενί να είναι μικρότερη του πραγματικού κόστους παραγωγής της ενέργειας αυτής και η ορθή ερμηνεία για τον υπολογισμό της ΟΤΣ είχε ακριβώς αυτό το στόχο, να άρει αυτό οικονομικό οξύμωρο. Επίσης, σε ποιες εξυπηρετήσεις ιδιωτών αναφέρεται; Αν ο ισχυρισμός αυτός σχετίζεται με το διασυνοριακό εμπόριο (εισαγωγές από ιδιώτες), τότε ας μας πει αν προτείνει τη μη εφαρμογή, του Κοινοτικού Κανονισμού 1228/2003, σχετικά με τους κανόνες της άσκησης του διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε ότι αφορά δε την Αλουμίνιον της Ελλάδος είναι γνωστό πως με δικαστική απόφαση υποχρεώθηκε να τιμολογείται με το Α150 (τιμολόγιο πελατών Υψηλής Τάσης). Στη συνέχεια, με την Υπουργική Απόφαση του Νοεμβρίου 2007, η ΔΕΗ και οι πελάτες της στην Υψηλή Τάση απέκτησαν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται ελεύθερα σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό το συνολομολούμενο τίμημα να αντικατοπτρίζει το κόστος της πωλούμενης ενέργειας. Ενώ μέχρι την έναρξη ισχύος της ανωτέρω Υπουργική Απόφασης, αυτό δεν μπορούσε να επιτευχθεί, λόγω της προαναφερθείσας στρέβλωσης των τιμολογίων της Υψηλής Τιμής. Για ποια ομηρία, συνεπώς, γίνεται λόγος;

Ο κατάλογος των ερωτημάτων προς το ΠΑΣΟΚ και τους εκπροσώπους του είναι μακρύς γιατί είναι και πελώρια η ανευθυνότητα με την οποία εμφανίζονται ως πολιτικοί κερδοσκόποι μέσα σε συνθήκες κρίσης.»