



## Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2008

Ο Υπουργός Ανάπτυξης **κ. Χρήστος Φώλιας** απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε τιμητικό βραβείο στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης **καθ. κ. Ιωάννη Τσουκαλά** για την πολύτιμη προσφορά του στο χώρο της έρευνας και τεχνολογίας:

«Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίθηκα στη σημερινή πρόσκληση καθώς έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε γόνιμους προβληματισμούς αλλά και να αποδώσουμε την οφειλόμενη τιμή σ' ένα άνθρωπο, σ' έναν επιστήμονα που ανάλωσε δυνάμεις δίνοντας τον καλύτερο εαυτό του για την προώθηση της έρευνας στον τόπο μας: τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Καθηγητή Ιωάννη Τσουκαλά, με τον οποίο με συνδέουν και πολύχρονοι δεσμοί φιλίας.

Είναι γνωστό ότι το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας έχει καθοριστική συνεισφορά σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας και στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο :

- Συνέβαλε στη διαδικασία διαβούλευσης επί των συνολικών και θεματικών εθνικών θέσεων για τα Ειδικά Προγράμματα του 7<sup>ου</sup> Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ.
- Γνωμοδότησε για την 'Πράσινη Βίβλο για τις προοπτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)'.
- Γνωμοδότησε επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν Κανονισμό του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (EIT)

Σε εθνικό επίπεδο επεξεργάστηκε :

- Το νέο θεσμικό πλαίσιο της έρευνας στην Ελλάδα.
- Διατύπωσε τις εθνικές προτεραιότητες Ε&Τ ('Λευκή Βίβλος Έρευνας').
- Επεξεργάστηκε και εμπλούτισε την πρόταση 'Οδικού Χάρτη' εθνικών προτεραιοτήτων σε θέματα μεγάλων ερευνητικών υποδομών.
- Εισηγήθηκε σχετικά με την αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής Βιοηθικής.
- Επεξεργάστηκε σειρά κριτηρίων ίδρυσης νέων ερευνητικών ινστιτούτων ή κέντρων, τα οποία πρέπει να τηρούνται από τους υποβάλλοντες σχετικές προτάσεις.

Το έργο είναι μεγάλο το έργο είναι σπουδαίο και το έργο για να γίνει εκτός από μυαλό, μεράκι, και όραμα θέλει και λεφτά, για να είμαστε ρεαλιστές. Εκείνο που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι οποιαδήποτε κονδύλια δίνονται στην έρευνα και στην τεχνολογία αποτελούν μια πολύ φιλόδοξη επένδυση. Πολλές φορές λέμε να ξοδέψουμε τόσα χρήματα για έρευνα, να ξοδέψουμε τόσα χρήματα για καινοτομία όμως αρνούμαστε να «ξοδέψω» ένα ευρώ. Αλλά όσα θέλετε να επενδύσουμε, όσα χρειάζεται να επενδύσουμε θέλω να είστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε για να βρεθούν. Διότι επένδυση σημαίνει σπόρους σε γόνιμο χώμα. Απλά χρειάζεται πότισμα και χρειάζεται και όργωμα για να μπορέσει αυτός ο σπόρος να καρπγήσει. Και είμαι βέβαιος ότι και από όργωμα μυαλού και από πότισμα ψυχής και από μεράκι και από φαντασία και από προστιθέμενη αξία περισεύει στην ερευνητική κοινότητα.

Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να συγχαρώ όλο το ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό για την αφοσίωσή τους στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει. Ιδιαίτερως, θα ήθελα να συγχαρώ, τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Καθηγητή Ι.Α Τσουκαλά για τη συνολική προσφορά του στους τομείς εποπτείας του. Οι κοπιώδεις προσπάθειες του για τη στήριξη και τη διάχυση ερευνητικών προγραμμάτων σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και η ευρύτερη στήριξη επί των ημερών του σε προγράμματα καινοτομίας και τεχνολογίας αποτελούν παρακαταθήκη και τον τιμούν ως πανεπιστημιακό και ως άνθρωπο.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο στον τομέα της έρευνας, των τεχνολογιών και της καινοτομίας, μας γεμίζουν αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Σήμερα, οι πιο ανταγωνιστικές οικονομίες είναι εκείνες που επενδύουν στην επιστημονική έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Εάν θέλουμε να κερδίσουμε το στοίχημα της κοινωνίας της γνώσης, η ενσωμάτωση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη παραγωγική διαδικασία ως παράγοντας ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, είναι μονόδρομος.

Η πρόκληση για την πατρίδα μας είναι σαφής και δεδομένη: Επιτυχής τοποθέτηση μέσα στο νέο διεθνές απαιτητικό περιβάλλον μέσα από το δυναμικό τρίπτυχο «Καινοτομία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια».

Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα και πάλι να χαιρετίσω θερμά την ολομέλεια του ΕΣΕΤ και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στα ερευνητικά και συμβουλευτικά σας καθήκοντα. Η νέα οργανωτική δομή και όλο το εγχείρημα αναδιάταξης που προέκυψε τα τελευταία χρόνια, θα συντελέσει σε μια πιο αποτελεσματική και ορθολογική οργάνωση της έρευνας στη χώρα.

Η πρόκληση για όλους μας είναι ξεκάθαρη. Η Ελλάδα, έχει πάψει να είναι μια οικονομία "χαμηλού παραγωγικού κόστους". Γι αυτό επειδή δεν το κατάφερε ακόμη οφείλει να μετεξελιχθεί σε μια οικονομία υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε μια οικονομία υψηλής ποιότητας, σε μια οικονομία επώνυμων προϊόντων. Σε αυτή την κατεύθυνση αξίζει να συμβάλουμε όλοι.

Κλείνοντας επιτρέψτε μου από καρδιάς και από ψυχής δυο κουβέντες για τον φίλο μου τον Γιάννη Τσουκαλά, τον φίλο σας Γιάννη Τσουκαλά ο οποίος είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος για όλους σας, ιδιαίτερα όμως για μένα. Είναι ένας φίλος που με τιμά με την φιλία του. Είναι η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε και μπορώ να πω πως με τίμησε και με την συνεργασία του. Θέλω όμως να πω πως εκείνο που πραγματικά ξεχωρίζει τον καθηγητή Γιάννη Τσουκαλά είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει μάθει σε πολλούς ανθρώπους γράμματα, έχει μάθει σε πολλούς δικούς του ανθρώπους φιλία, έχει μάθει σε όλους όσοι τον γνωρίζουν ήθος, έχει μάθει σε όσους βρέθηκαν κοντά του άμιλλα και αυτό το βάζω με κεφαλαία γράμματα, διότι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ έχει περισσέψει στην κοινωνία μας ο φθόνος. Έχει αντικατασταθεί η άμιλλα με τον φθόνο. Ο Γιάννης ο Τσουκαλάς με την μείζονα προσπάθεια που πάντοτε κατέβαλε με τον πιο μειλίχιο και πράο τρόπο έχει δώσει μαθήματα άμιλλας σε όλες και όλους που είχαμε την τιμή να είμαστε κοντά του. Θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι ο σεβασμός μου, η φιλία μου και η αγάπη μου θα είναι πάντα κοντά του και μιλώ σε προσωπικό επίπεδο, σε επίπεδο υπηρεσιακό, σε επίπεδο ακαδημαϊκό έχει κριθεί και έχει πάρει άριστα. Γιάννη σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα έχεις κάνει.»

### **Στη συνέχεια, αφού βραβεύτηκε, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στη σημασία της αριστείας:**

«Η φιλοσοφία της αριστείας, αυτό που στην Αμερική λέγεται η αρχή της επιλεκτικότητας και στην Ευρώπη η αρχή της αριστείας είναι μια καινούργια μορφή αξιοκρατίας όπου ο καθένας μπορεί να ελπίζει ότι οι ικανότητές του θα αξιοποιηθούν. Η συνεχής χάραξη στρατηγικής για την έρευνα και τεχνολογία από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, το 7<sup>ο</sup> Πρόγραμμα Πλαίσιο, την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Επιτροπή και το καινούργιο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας καθώς επίσης και η από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις είναι ένας κρίσιμος τομέας στον οποίο η χώρα μας πρέπει να ανταποκριθεί.

Ένα σημαντικό εργαλείο είναι το επεξεργασμένο στρατηγικό σχέδιο για την έρευνα και τεχνολογία 2007-2013 το οποίο με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και χρηματοδοτήσεις θα αποτελεί το 1,5% του ΑΕΠ το 2013. Χρειάζεται χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται δηλαδή να αυξηθεί η συμβολή του ελληνικού κράτους.

Θα ήθελα να σημειώσω τη γενναιοδωρη συμβολή των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας στη χάραξη και μέχρι σήμερα υλοποίηση της εθνικής μας στρατηγικής στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας.»