

Φίλες και Φίλοι,

Αγαπητοί Συμπατριώτες,

Η παρουσία σας με συγκινεί βαθιά και με γεμίζει δύναμη. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί είμαστε και πάλι μαζί στην πρώτη γραμμή της μάχης. Όλοι μαζί για άλλη μια μεγάλη νίκη. Μια νίκη καθοριστική για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Μια νίκη σημαντική για το νομό μας, για τα Γρεβενά του καθημερινού μόχθου και της εργασίας, για τα Γρεβενά που ξέρουν να παλεύουν, να προοδεύουν και να κερδίζουν.

Το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα από δω, από την πρωτεύουσα του Βορρά, από τη Θεσσαλονίκη μας, είναι δυνατό και καθαρό:

Τα Γρεβενά δεν γυρίζουν πίσω.

Τα Γρεβενά πάνε μπροστά.

Θέλουμε μια καλύτερη ζωή στα Γρεβενά, σε μια Ελλάδα που θα μας κάνει όλους περήφανους. Αυτή η πίστη, αυτό το όραμα για ένα μέλλον αυτοπεποίθησης, αυτός ο καθημερινός αγώνας για καινούργιες κατακτήσεις, είναι και ο δρόμος της νίκης.

Κι αυτό τον δρόμο θα τον βαδίσουμε όλοι μαζί. Ενωμένοι και αποφασισμένοι. Με ψηλά το κεφάλι. Έτοιμοι, για άλλη μια νίκη – ορόσημο.

Το μεγάλο έργο της κυβέρνησης που έγινε στον τόπο μας αυτά τα πεντέμισι χρόνια, έχει δικαιωθεί στη συνείδηση των πολιτών. Αυτή η δικαίωση θα εκφραστεί και στην κάλπη.

Γιατί η Ελλάδα που μας αξίζει δεν μπορεί να περιμένει.

Γιατί δεν αφήνουμε τα Γρεβενά στην τύχη τους.

Γιατί οι προκλήσεις των καιρών δεν επιτρέπουν πισωγυρίσματα που ο τόπος μας τα έχει πληρώσει ακριβά.

Πλανώνται λοιπόν όσοι επιχειρούν να ξαναστείλουν στον ελληνικό λαό λογαριασμούς λαθών και παλινωδιών για να τους πληρώσει.

Ο ελληνικός λαός γνωρίζει άριστα πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ούτε θέλει, ούτε ξέρει, ούτε μπορεί να δώσει στον τόπο σύγχρονη κι αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Ζούμε – ατυχώς για το ΠΑΣΟΚ - σε μια ιστορική συγκυρία που οι κοινωνίες θέλουν στο τιμόνι τους άξιους, δοκιμασμένους και έμπειρους ηγέτες. Ηγέτες που βάζουν το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα. Ηγέτες που δεν τα μετρούν όλα με τη μεζούρα του πολιτικού κόστους και έχουν τη γενναιότητα να λένε τα πράγματα με το όνομά τους, που διαλέγουν τις πικρές αλήθειες από τα ευχάριστα ψέμματα.

Φίλες και Φίλοι,

Αμέσως, με το ξέσπασμα της κρίσης σπεύσαμε να θωρακίσουμε την οικονομία μας με συγκεκριμένα μέτρα και είμασταν από τους πρώτους. Τα μέτρα δούλεψαν. Τα αποτελέσματά τους είναι ορατά και αδιαμφισβήτητα. Η οικονομία μας παρουσιάζεται πολύ πιο ανθεκτική στις πιέσεις, από πολλές παραδοσιακά μεγαλύτερες και ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι σχεδόν μηδενικός, την ίδια στιγμή που οι οικονομίες της Ευρωζώνης γνωρίζουν ύφεση που ξεπερνάει το 5%! Η ανεργία αυξήθηκε μεν τελευταία, αλλά δεν εκτινάχθηκε όπως στην Ισπανία που αγγίζει το 18%. Σε εμάς εξακολουθεί να είναι 2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από αυτή που παραλάβαμε το 2004! Τράπεζες κολοσσοί έκλεισαν, πελώριες πολυεθνικές, όπως η GM, χρεωκόπησαν, η υποδειγματική οικονομία της Ισλανδίας κατέρρευσε. Το καύχημα της Ε.Ε., η Ιρλανδία, δοκιμάζεται σε απίστευτο βαθμό.

Ενώ εδώ το νοικοκύρεμα της οικονομίας απέδωσε. Το συνολικό δημόσιο χρέος είναι χαμηλότερο από αυτό που παραλάβαμε από το ΠΑΣΟΚ. Βελτιώσαμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, απλοποιώντας διαδικασίες και ξεπερνώντας ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά εμπόδια του παρελθόντος. Στηρίξαμε και στηρίζουμε τις επιχειρήσεις. Ενισχύσαμε τη ρευστότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της χώρας και του νομού μας. Δώσαμε άτοκα δάνεια με επιδότηση επιτοκίου στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες μέσω του ΤΕΜΠΜΕ. Σε αυτή την προσπάθεια, η οποία έχει χαρακτηριστεί βέλτιστη πρακτική και υπόδειγμα για τις άλλες χώρες της Ε.Ε., έχω βάλει την προσωπική μου σφραγίδα προκειμένου να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες και να μην «στεγνώσει» η αγορά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν μια στιγμή δικαίωσης όταν πριν από μερικές ημέρες στην έκθεση «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας και στον δείκτη για την ευκολία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της και από την 109η που βρισκόταν αναρριχήθηκε στην 87^η, 22 θέσεις άνοδο. Στη βελτίωση αυτή συνέβαλαν οι αποφάσεις μας για διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά μέσω του ΤΕΜΠΜΕ.

Αποφάσεις που πολεμήθηκαν λυσσαλέα από το ΠΑΣΟΚ. Κάθε βράδυ στα τηλεοπτικά παράθυρα οι εκπρόσωποί του απαξίωναν την προσπάθειά μας, λοιδορούσαν την πολιτική μας, κατασκευοφαντούσαν το έργο μας.

Τώρα κατάπιαν τη γλώσσα τους, που έρχεται η ίδια η Παγκόσμια Τράπεζα και πιστοποιεί πως το έργο μας, η πολιτική μας, η δράση μας είχε μετρήσιμα αποτελέσματα και θετική συνεισφορά τη δύσκολη ώρα.

Φίλες και Φίλοι,

Κάναμε πράξη τη δέσμευσή μας για ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Όταν το 2004 παραλάβαμε το Γ' ΚΠΣ με απορροφητικότητα 20%, οι Κασσάνδρες προέβλεπαν καταστροφή και απώλεια πολλών δις για την οικονομία μας. Όταν στο τέλος του 2008 το Γ' ΚΠΣ έκλεισε με απορροφητικότητα 110%, κανείς δεν ένιωσε την υποχρέωση να απολογηθεί για την κινδυνολογία του.

Διοχετεύουμε περισσότερα από 36 δισεκατομμύρια Ευρώ στην ανάπτυξη της περιφέρειας μέσω του ΕΣΠΑ, κατά την περίοδο 2007 – 2013. Ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των συνολικών πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου. Ανάπτυξης. και που για πρώτη φορά προορίζεται για την περιφερειακή ανάπτυξη. Μέσω αυτού, δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης. Ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή. Κάτω και από τα δύο αυτά κοινωνικά προγράμματα υπάρχει η υπογραφή του Βουλευτού σας.

Ταυτόχρονα, με το Πρόγραμμα «Πίνδος» δώσαμε πνοή και πρόσθετες δυνατότητες στις ορεινές περιοχές μας. Το Πρόγραμμα Πίνδος έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, που αξίζει να το τονίζουμε και που πρέπει να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες δράσεις που υλοποιούνται. Έχει διαπεριφερειακό χαρακτήρα, αφού η περιοχή εφαρμογής του εκτείνεται στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια τεσσάρων Περιφερειών, αλλά και διανομαρχιακό χαρακτήρα, αφού αφορά περιοχές δεκατριών Νομών.

Αισθάνομαι χαρά και περηφάνια, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη σύλληψη της ιδέας στη Σαμαρίνα τον Αύγουστο του 2004, ξεκίνησε η υλοποίησή του, φάνηκε η προσφορά του, αγκάλιασε και αγκαλιάστηκε. Με αμιγώς εθνικούς πόρους, διαφανείς, γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες γίνονται έργα υποδομής, νέες οδικές αρτηρίες και νέες προσβάσεις, αναδεικνύεται η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά σε όλους τους νομούς της Πίνδου.

Υλοποιώντας το αναπτυξιακό μας όραμα, δώσαμε μεγάλη έμφαση στα θέματα ενέργειας. Με μεγάλα και σημαντικά έργα υποδομών και υψίστης σημασίας διακρατικές συμφωνίες και συνεργασίες στον ενεργειακό τομέα, εξασφαλίσαμε την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της χώρας. Πετύχαμε να βάλουμε την Ελλάδα στο επίκεντρο των εξελίξεων στη διεθνή ενεργειακή σκακιέρα και σε περίοπτη θέση, ως «ενεργειακό κόμβο» και εγγυήτρια της ασφάλειας, της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Προωθήσαμε και προωθούμε φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Προωθήσαμε και προωθούμε την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Στρατηγικός στόχος, υψίστης σημασίας είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης, σύμφωνα με τους σύγχρονους όρους βιωσιμότητας και σεβασμού στο ανθρώπινο περιβάλλον.

Ειδική αναφορά οφείλω να κάνω στην συμφωνία που υπογράψαμε με την Μόσχα τον Απρίλιο του 2008 ενώπιον των προέδρων Πούτιν και Καραμανλή για τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου Southstream, που θα μεταφέρει Φυσικό αέριο από την Ρωσία στην Ελλάδα και από εδώ στην Ε.Ε. μέσω Ιταλίας. Για τους γνωρίζοντες, το έργο αυτό αποτελεί την επιτυχία του αιώνα για την Ελλάδα. Και το έργο αυτό είναι η υλοποίηση του κοινού οράματος δύο μεγάλων σύγχρονων πολιτικών : του Πούτιν και του Καραμανλή.

Με την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου, από τα τέλη του 2004, χρηματοδοτήθηκαν χιλιάδες επιχειρήσεις με δισεκατομμύρια ευρώ. Δώσαμε ανάσα, δώσαμε πνοή, ευκαιρίες και δουλειές σε κάθε γωνιά της χώρας.

Αναφέρομαι, αγαπητοί μου φίλοι, σε μεγάλες κυβερνητικές πρωτοβουλίες στις οποίες είχα την τιμή και το προνόμιο να συμμετάσχω είτε ως Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στην πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης είτε ως Υπουργός Ανάπτυξης, στη δεύτερη. Ξέρω δηλαδή από πρώτο χέρι, τι κόπος και τι προσπάθεια απαιτήθηκε για να γίνουν όλα αυτά εφικτά. Ξέρω πόσα εμπόδια χρειάστηκε να υπερβούμε, ξέρω πόσες λεπτές ισορροπίες χρειάστηκε να κρατήσουμε, ειδικά στα θέματα που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις της χώρας στον τομέα της ενέργειας. Και επιτρέψτε μου να γνωρίζω από πρώτο χέρι το κόστος των πρωτοβουλιών αυτών.

Τι λέει για όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ; Ποιο είναι το πρόγραμμά του; Ποιες είναι οι προτεραιότητες του; Τι θέλει ν' αλλάξει; Τι θέλει να κρατήσει; Στην πραγματικότητα, δεν μας λέει απολύτως τίποτα. Άλλοτε επιδίδεται σε λαϊκιστικές κορώνες, άλλοτε σιωπά αμήχανα, άλλοτε λέει μόνον ό,τι ακούγεται ευχάριστα για να κλέψει εντυπώσεις.

Την ίδια στιγμή που ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ υπόσχεται «τα πάντα στους πάντες», κορυφαία στελέχη του κόμματός του, τον εκθέτουν και τον διαψεύδουν, εξαγγέλλοντας φοροεπιδρομές στα εισοδήματα των Ελλήνων.

Ο ίδιος προσπάθησε να συμμαζέψει το αλαλούμ των στελεχών του και μας είπε πως θα εφαρμόσει μια ενιαία φορολογική κλίμακα. Δεν μας είπε όμως τίποτα για την κλίμακα αυτή. Πού θέτει το όριο του μικρού και μεσαίου εισοδήματος; Στις 20.000; Στις 40.000; Στις 50.000 ευρώ; Πού; Φορολογικό μέτρο δεν νοείται με αοριστολογίες περί «μεγάλου» ή «μικρού» εισοδήματος. Πρέπει να δηλωθεί, τί είναι μεγάλο, τί είναι μεσαίο, τί είναι μικρό εισόδημα. Αυτό είναι το έντιμο.

Εμφανίζει ως μαγική λύση την είσπραξη ανείσπρακτων χρεών. Κάποιος πρέπει να τον ενημερώσει πως σε πολύ μεγάλο ποσοστό αφορούν οφειλές πτωχευμένων εταιρειών που δεν είναι εισπραξιμές, καθώς επίσης και οφειλές εταιρειών του Δημοσίου. Οι σύμβουλοι του κ. Παπανδρέου, δυστυχώς γι' αυτόν, τον οδηγούν σε λάθος δρόμους. Και δεν το καταλαβαίνει !

Τα ευχάριστα μέτρα που εξαγγέλλει αφειδώς κοστολογούνται σε πάνω από 10 δις ευρώ. Πρέπει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να μας πει: Θα βρει τα χρήματα αυτά από φόρους ή από δανεισμό; Ή και από τα δύο; Επειδή ούτε ο ουρανός βρέχει ευρώ, ούτε υπάρχουν μαγικά καπέλα που να βγάζουν ευρώ, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είναι υποχρεωμένος να πει την αλήθεια.

Η υποκρισία τους όμως δε σταματά στα θέματα οικονομίας. Μιλάμε στη Θεσσαλονίκη και έχω την υποχρέωση να το πω καθαρά. Στα μεγάλα εθνικά θέματα όπως το Σκοπιανό, το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλλει άτακτη υποχώρηση από τη νίκη του Βουκουρεστίου. Μιλάει για μονομερείς κινήσεις της Ελλάδας, χωρίς να ζητά ανταλλάγματα από τα Σκόπια.

Ποιους εξυπηρετεί άραγε αυτή η κρυφή ατζέντα του ΠΑΣΟΚ; Σίγουρα όχι τα εθνικά μας συμφέροντα.

Αμφισβητούν ακόμη συμφωνίες και έργα τεράστιας στρατηγικής σημασίας. Προαναγγέλλουν επανεξέταση της ενεργειακής συμφωνίας για την κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη.

Επειδή εκεί έχω βάλει προσωπικά την υπογραφή μου, τους ρωτάω ευθέως:

Ποιος τους βάζει να τα λένε αυτά;

Τι και ποιους θέλουν να εξυπηρετήσουν και γιατί;

Να μας το πουν καθαρά.

Να το ξέρει ο ελληνικός λαός που καλείται να αποφασίσει για το ποιος μπορεί να εκπληρώσει το εθνικό του χρέος και να εγγυηθεί μια περήφανη πατρίδα.

Φίλες και Φίλοι,

Είναι σαφές πως η τακτική του ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρόταση διακυβέρνησης και μάλιστα σε συνθήκες που όλος ο κόσμος δοκιμάζεται. Να είμαστε ξεκάθαροι σ' αυτό. Είναι επικίνδυνοι πειραματισμοί που ο ελληνικός λαός δεν εμπιστεύεται. Είναι πολιτικές προτάσεις που θα ήταν επικίνδυνες ακόμη και χωρίς την κρίση. Πόσο μάλλον τώρα! Είναι αλλοπρόσαλλες πολιτικές, που οι πολίτες τις έχουν καταδικάσει κι αυτό θα πράξουν γι' άλλη μια φορά, στις 4 Οκτωβρίου.

Διότι στο ΠΑΣΟΚ δεν άλλαξε τίποτα. Είναι τα ίδια πρόσωπα, στους ίδιους ρόλους, με τις ίδιες αντιλήψεις, την ίδια νοοτροπία, την ίδια αλαζονεία. Βιάζονται να κάνουν πρόβες στα υπουργικά τους κουστούμια. Τους λέω και σήμερα αυτό που πρώτος εγώ τους είχα πει και μέσα στη βουλή, προ μακρού χρόνου:

Τα κουστούμια, θα τούς μείνουν στην ντουλάπα!

Αγαπητοί Συμπατριώτες,

Σας ξέρω και με ξέρετε καλά. Εδώ και πολλά χρόνια η σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά μας είναι μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης. Είναι μια σχέση που βασίστηκε στην ειλικρίνεια και τις καθαρές κουβέντες. Στο κοινό όραμα για τον τόπο μας, για τα Γρεβενά. Στο κοινό πάθος για ένα καλύτερο αύριο για το νομό μας, για τους συμπατριώτες μας, για τα παιδιά μας.

Με την πολιτική μας στα Γρεβενά εκφράσαμε όνειρα κι ελπίδες, δώσαμε λύσεις σε καθημερινά προβλήματα και αγωνίες. Ζητήματα που κρατιόνταν κλεισμένα στο συρτάρι ή είχαν ξεχαστεί σε κάποιο ράφι, εμείς τα φέραμε σε πρώτο πλάνο και δουλέψαμε για να δοθούν απαντήσεις.

Όσο κι αν προσπαθήσουν δεν μπορούν να κρύψουν το μεγάλο έργο που έγινε. Δεν μπορούν να αγνοήσουν ότι επενδύθηκαν 700 εκατομμύρια ευρώ στα Γρεβενά. Μάλιστα φίλες και φίλοι. 700 εκατομμύρια ευρώ !!!

Επειδή τα καλύτερα λόγια είναι τα έργα, ρωτώ:

Το νέο κτίριο του ΤΕΙ, **είναι ή δεν είναι πραγματικότητα;**

Τα δύο νέα τμήματά του, **είναι ή δεν είναι πραγματικότητα;**

Η Εγνατία, **είναι ή δεν είναι πραγματικότητα;**

Το καινούργιο ολοήμερο δημοτικό σχολείο στα Γρεβενά, **είναι ή δεν είναι πραγματικότητα;**

Το νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα Γρεβενών, **είναι ή δεν είναι πραγματικότητα;**

Ο Βιολογικός Καθαρισμός και το Δίκτυο Αποχέτευσης του Δήμου Γρεβενών, **είναι ή δεν είναι πραγματικότητα;**

Το φράγμα της Πραμόριτσας και η ύδρευση του Δήμου Ηρακλεωτών, **είναι ή δεν είναι πραγματικότητα;**

Το φράγμα Καρπερού, **είναι ή δεν είναι πραγματικότητα;**

Η στερέωση και αποκατάσταση του καθολικού της Ιεράς Μονής Ζάβορδας στην Δεσκάτη, που συνιστά μοναδικό μνημείο πολιτισμού και παράδοσης, **είναι ή δεν είναι πραγματικότητα;**

Οι δεκάδες νέοι δρόμοι που βάζουν τέλος στην απομόνωση και την ερήμωση των χωριών μας, **είναι ή δεν είναι πραγματικότητα;**

Οι μεγάλες ενισχύσεις στις επιχειρήσεις των Γρεβενών, **είναι ή δεν είναι πραγματικότητα;**

Η νέα πνοή στην αγροτική παραγωγή με έμφαση στις βιολογικές καλλιέργειες, στις οποίες ο νομός μας είναι ο πρώτος στην Ελλάδα, **είναι ή δεν είναι πραγματικότητα;**

Αναδείξαμε το Νομό Γρεβενών σε πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης. Δώσαμε ευκαιρίες στις Γρεβενιώτισσες και τους Γρεβενιώτες. Δώσαμε περισσότερες δυνατότητες στη νέα γενιά να κυνηγήσει τα όνειρά της και να τα κάνει πραγματικότητα εδώ, στον τόπο μας.

Όλα αυτά έγιναν τυχαία;

Μήπως όλα αυτά έγιναν με κάποιον αυτόματο πιλότο;

Μήπως οι επιτυχίες πέφτουν από τον ουρανό και δεν το ξέρουμε; Όχι βέβαια.

Όλα έγιναν με κόπο και προσπάθεια. Με σχέδιο και επιμονή. Για αυτό και σήμερα είμαι μπροστά σας και μπορώ να σας κοιτάζω στα μάτια. Διότι αυτά τα έργα έχουν ΥΠΟΓΡΑΦΗ!

Πιστεύει κανείς, ότι θα είχε γίνει οποιοδήποτε έργο, από τα μεγάλα φράγματα μέχρι τις πλατείες και τις πλακοστρώσεις στην πόλη των Γρεβενών, αν δεν υπήρχε κάποιος να είναι «από πάνω» και να τα κυνηγάει κάθε μέρα;

**Υπάρχει Νομάρχης να πει ότι δεν υποστήριξα το αίτημά του;
Υπάρχει Δήμαρχος να πει ότι δεν συμπαραστάθηκα και δεν «έβαλα πλάτη» για να γίνει έργο στο Δήμο του;**

Ακούω κάποιους να λένε πως τα Γρεβενά είναι διαχρονικά Νομός του ΠΑΣΟΚ. Ότι η δική μου παρουσία ήταν η εξαίρεση. Ειλικρινά λυπάμαι για όσους σκέφτονται έτσι. Οι νομοί δεν έχουν ταμπέλες. Οι νομοί έχουν ανάγκες, έχουν προσδοκίες, έχουν αγωνίες, έχουν ελπίδες, έχουν ανθρώπους που κρίνουν και αποφασίζουν.

Τι έκανε για όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ; Θα σας πω εγώ τι έκανε.

Ηχούν ακόμη στα αυτιά μου οι δηλώσεις που έκανε η τότε Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ όταν ετέθη το ζήτημα της πρόσβασης στην Εγνατία. Ξέρετε τι απάντησε; «Ό, τι πήρατε, πήρατε. Ό,τι φτιάχτηκε, φτιάχτηκε».

Αυτή ήταν η συμπεριφορά των Υπουργών του ΠΑΣΟΚ!

Έτσι αντιμετώπιζαν και τα Γρεβενά και τους Γρεβενιώτες!

Εκεί θέλουν ορισμένοι να γυρίσουν τον τόπο.

Να ξαναγίνουν τα Γρεβενά ο «φτωχός συγγενής» που θα πρέπει να λέει κι «ευχαριστώ» για λίγα ψίχουλα κρατικού ενδιαφέροντος.

Για αυτό σήμερα λέω σε κάθε Γρεβενιώτη:

Μην ξεχνάς!

Μην μασάς!

Ό,τι πετύχαμε δεν μας τα χάρισε κανένας. Τα κερδίσαμε με το σπαθί μας. Αυτό μπορώ να σας εγγυηθώ πως και την επόμενη μέρα, με την ίδια αποφασιστικότητα θα είμαι πάνω από κάθε έργο, από κάθε πρωτοβουλία, από κάθε παρέμβαση, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να γίνει σωστά. Θα είμαι στην πρώτη γραμμή γιατί πιστεύω πως μπορούμε πολλά περισσότερα.

Και το προσκλητήριο του αγώνα για να πετύχουμε μια νέα μεγάλη νίκη, αυτή ακριβώς τη σημασία έχει. Για αυτό ζητώ ξανά την εμπιστοσύνη σας και τη στήριξή σας.

Ξέρετε καλά πως στην πολιτική μπήκα μετά από μια καταξιωμένη διαδρομή στον χώρο της αγοράς. Δεν μπήκα για να κάνω όνομα, ούτε για το γόητρο κανενός αξιώματος. Δεν λιμπίστικα καμία καρέκλα γιατί είχα πάντοτε την δική μου καρέκλα. Για αυτό σας μιλούσα και σας μιλάω πάντα με το χέρι στην καρδιά. Σας μιλάω έξω απ' τα δόντια, χωρίς ωραιοποιήσεις και στρογγυλέματα. Γνωρίζετε ότι δεν υπολόγισα ποτέ το «πολιτικό κόστος» μπροστά σε αυτό που πίστευα πως ήταν καλό για τον τόπο. Γνωρίζετε, ότι δεν έκανα ούτε βήμα πίσω από τα πιστεύω μου. Δεν έκανα ποτέ «εκπτώσεις» στην ηθική μου, στις αξίες και στις αρχές μου. Θεωρώ τον εαυτό μου «επαγγελματία της πολιτικής», κατά συνέπεια δε με αφορούν τα μικροκομματικά οφέλη. Δεν είδα ποτέ τα πόστα που μου εμπιστεύθηκε ο Πρωθυπουργός, ως «φέουδο» μου. Δεν δείλιασα ακόμη κι όταν έπαιζα το κεφάλι μου παίρνοντας αποφάσεις για το καλό της πατρίδας μας.

Η φιλοδοξία μου ήταν, είναι και θα είναι μία και μόνη. Να προσφέρω στον τόπο μου. Να προσφέρω στους συμπατριώτες μου. Σε όλους τους συνέλληνές μας. Σε όλους αυτούς τους υπέροχους, τους απλούς ανθρώπους της Γρεβενιώτικης γης που κοπιάζουν και μοχθούν. Η προσφορά στον τόπο μου ήταν και είναι η μοναδική μου έγνοια, η μοναδική μου επιδίωξη. Για αυτό είμαι και θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Μόνο για τα Γρεβενά. Για να κάνουμε πραγματικότητα το όραμα για τα Γρεβενά του 21ου αιώνα.

Ενωμένοι, μια ψυχή, μια γροθιά, να παλέψουμε για να ανεβάσουμε τα Γρεβενά ψηλότερα και να κάνουμε τη ζωή στα Γρεβενά καλύτερη.

Να κλείσουμε οριστικά το κεφάλαιο της εγκατάλειψης και της απομόνωσης.

Να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ των πόρων του ΕΣΠΑ ως το 2013.

Να βελτιώσουμε το εισόδημα των νοικοκυριών στον τόπο μας μέσα από νέες δράσεις για την επιχειρηματική δραστηριότητα, το εμπόριο και την αγροτική παραγωγή.

Να εξασφαλίσουμε περισσότερες δουλειές για όλους και ειδικά για τη νεολαία μας.

Να διασφαλίσουμε περισσότερες υποδομές υγείας και πρόνοιας. Για όλες τις ηλικίες. Για όλους τους συμπατριώτες μας.

Εμείς ούτε αερολογούμε, ούτε τάζουμε τα πάντα στους πάντες. Με ξέρετε καλά πια, και ξέρετε πως ποτέ δεν τάζω τίποτε. Το έργο μας το αποδεικνύει αυτό. Με τόλμη και χωρίς συμβιβασμούς είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε για να πετύχουμε πολλά περισσότερα.

Γι αυτό είμαστε σήμερα όλοι εδώ.

Είμαστε εδώ για να παλέψουμε όλοι μαζί κι ο καθένας από το δικό του μετερίζι για να συνεχίσει η Ελλάδα να προχωράει μπροστά και τα Γρεβενά να κερδίζουν.

Είμαστε εδώ αναλαμβάνοντας πλήρως τις ευθύνες μας. Δεν αποφεύγουμε την αυτοκριτική για λάθη, καθυστερήσεις και παραλείψεις. Αλλά τα όποια λάθη διορθώνονται με την διαρκή προσπάθεια, με την ψύχραιμη αποτίμηση, με τη θαρραλέα αναθεώρηση.

Μακάρι να τα είχαμε κάνει όλα τέλεια. Δεν κάνουμε όμως θαύματα. Δουλειά κάνουμε. Δουλειά με υψηλό αίσθημα ευθύνης, δουλειά με φιλότιμο, δουλειά με στόχους για το παρόν και το μέλλον.

Και αυτή η δουλειά φέρνει αποτελέσματα για τους Γρεβενιώτες . Σε κάθε γωνιά του Νομού μας υπάρχουν αποτελέσματα της δουλειάς που κάναμε. Σε κάθε τομέα υπάρχουν θετικά κεκτημένα για όλους τους συμπατριώτες μας.

Αυτοί είναι η προωθητική μας δύναμη. Γι' αυτό αγαπητοί φίλοι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι για την κυβέρνησή μας, για το έργο μας, για την προσφορά μας.

Είμαστε περήφανοι γιατί στη Νέα Δημοκρατία έχουν θέση όλοι όσοι επιμένουν στη διεκδίκηση ενός καλύτερου κόσμου, μιας καλύτερης Ελλάδας, ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Είμαστε περήφανοι γιατί μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί μια υπεύθυνη κυβέρνηση και καταθέτει μια συγκεκριμένη πρόταση διακυβέρνησης ώστε κάθε έλληνας να ξέρει τι αποφασίζει για το μέλλον το δικό του, για το μέλλον των παιδιών του.

Είμαστε περήφανοι γιατί ο Καραμανλής είναι ο καπετάνιος που ξέρει να χαράσσει μια ασφαλή ρότα για την Ελλάδα μέσα στα ταραγμένα νερά της σημερινής εποχής. Και το κάνει υπεύθυνα, χωρίς ρίσκα και τυχοδιωκτισμούς, που έχουμε πληρώσει ακριβά στο παρελθόν.

Το έργο μας, τις κατακτήσεις μας, το πρόγραμμά μας για το μέλλον, έχουμε χρέος να τα υπερασπιστούμε από τις επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ και όσων κρύβονται πίσω από την πολιτική του.

Αρκετή πολιτική ευγένεια δείξαμε στις συνεχείς επιθέσεις που δεχθήκαμε και δεχόμαστε καθημερινά, με αποτέλεσμα αυτό να εκλαμβάνεται ως αδυναμία.

Ε, λοιπόν όχι. Η Νέα Δημοκρατία είναι δυνατή, ενωμένη κι έτοιμη να δώσει τη μεγάλη μάχη και να την κερδίσει.

Είναι ώρα για αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα, με όλα τα στελέχη μας, με όλο το δυναμικό μας, με όλα τα μέλη μας, με όλους τους φίλους μας.

Είναι ώρα για αντεπίθεση με δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και ενότητα.

Είναι ώρα για αντεπίθεση με τις ιδέες μας, με το έργο μας, με την προοπτική που εξασφαλίζουμε για κάθε έλληνα, για κάθε ελληνίδα.

Σ' αυτή τη μεγάλη προσπάθεια ζητώ την εμπιστοσύνη σας. Όχι για να υπηρετήσω αξιώματα αλλά για να υπηρετήσω αξίες. Αξίες που μοιραζόμαστε όλοι όσοι είμαστε εδώ σήμερα. Αξίες όπως η αξιοπρέπεια του πολίτη, η δημοκρατία, η οικονομική ευημερία, η ποιότητα στη καθημερινή ζωή. Αξίες όπως η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο, το φιλότιμο, οι καθαρές κουβέντες, οι έντιμες σχέσεις. Γι' αυτό ζητώ την εμπιστοσύνη σας.

Όπως επίσης σας ζητώ να πάρετε προσωπικά την αναμέτρηση στις 4 Οκτωβρίου . Ενώστε χέρια, ενώστε δυνάμεις, ενώστε φωνές. Κανένας δεν περισσεύει.

Κάθε ψήφος που δεν πάει στη Νέα Δημοκρατία, πάει αυτόματα στο ΠΑΣΟΚ. Για αυτό δεν χωρούν ούτε δευτερες σκέψεις, ούτε επιφυλάξεις, ούτε συμπεριφορές αδιαφορίας.

Ο δρόμος προς το όνειρο είναι ανηφορικός, μακρύς και γεμάτος εμπόδια. Όμως, το όνειρο δεν είναι άπιαστο! Η πρόοδος που έχουμε κάνει και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα το αποδεικνύουν!

Εδώ μιλάμε για τη ζωή μας. Μιλάμε για το μέλλον της πατρίδας μας. Το μέλλον των Γρεβενών. Το μέλλον των παιδιών μας.

Τα ερωτήματα είναι πολύ απλά.

Ποιον εμπιστεύεστε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για τα Γρεβενά;

Ποιον εμπιστεύεστε ότι θα χτυπήσει κάθε πόρτα που πρέπει να ανοίξει, για το καλό του τόπου μας;

Ποιον εμπιστεύεστε να παρακολουθεί, με γνώση και εμπειρία, την πορεία των έργων που έχουν ξεκινήσει;

Ποιον εμπιστεύεστε ότι θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και θα κάνει δύσκολη τη ζωή σε όποιον επιχειρήσει να σταματήσει την πρόοδο και την ανάπτυξη των Γρεβενών;

Εμπρός λοιπόν! Όλοι στην πρώτη γραμμή!

Για την πατρίδα!

Για τα Γρεβενά μας!

Πόρτα – πόρτα, σπίτι – σπίτι, πρέπει εμείς να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Να πούμε τι κάναμε, τι δεν προλάβουμε να κάνουμε και τι δεσμευόμαστε να κάνουμε στη νέα τετραετία που είναι κρίσιμη για την πατρίδα μας.

Μαζί θα δώσουμε ηχηρή απάντηση στο ποιος είναι ικανότερος να διαχειριστεί την κρίση και τα μεγάλα προβλήματα του τόπου.

Μαζί θα αποδείξουμε ποιος έχει την ικανότητα να ωθήσει την Ελλάδα στο μέλλον.

Μαζί για τα Γρεβενά της ανάπτυξης. Της ευημερίας και της προόδου.

Εμπρός λοιπόν. Τολμάμε. Κερδίζουμε!

Προχωράμε μπροστά. Προχωράμε στη Νίκη.

Όλοι στρατιώτες, όλοι μαχητές.

Πάμε για την Πρωτιά στα Γρεβενά!

Κρίνουμε και συγκρίνουμε. Αποφασίζουμε με όραμα, με ευθύνη.

Δίνουμε τη μάχη με το κεφάλι ψηλά!

Για τη Νίκη του Καραμανλή και της Νέας Δημοκρατίας.

Νίκη της Κοινωνίας. Νίκη του Πολίτη.

Νίκη των Γρεβενών!

Σας ευχαριστώ.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

Πάντα μαζί.

Πάντα μπροστά!

Μόνο για τα Γρεβενά!