

Κυρίες και Κύριοι,

Μου δίνει ιδιαίτερη χαρά η παρουσία μου σήμερα στην κοπή της βασιλόπιτας της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της παράταξής μας, εδώ, στην όμορφη Καστοριά. Προτού μοιραστώ κάποιες σκέψεις μου μαζί σας, επιτρέψτε μου να ευχηθώ σε όλους τους παρευρισκόμενους να έχετε μια παραγωγική χρονιά, γεμάτη δημιουργικότητα, ευτυχία και ευημερία. Αυτό βέβαια δεν αρκεί να το ευχόμαστε. Πρέπει και να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Φίλες και Φίλοι,

Παρά τις αντιξοότητες, παρά τις δυσκολίες, παρά τις όποιες καθυστερήσεις και τα όποια εμπόδια, είναι σημαντικό να επικεντρώνουμε όλες τις δυνάμεις μας στον επιθυμητό στόχο. Κι αυτός δεν είναι άλλος από μια Ελλάδα καλύτερη, παραγωγικότερη, ανταγωνιστικότερη. Για μια Ελλάδα σεβαστή από φίλους και λιγότερο φίλους. Μια Ελλάδα με προοπτική και αυτοπεποίθηση. Κι αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι και «να μην πυροβολούμε μόνοι μας τα πόδια μας».

Είναι η ώρα της μεγάλης ευθύνης. Είναι η ώρα που ως παράταξη οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας:

- στην Κυβέρνηση,
- στη Βουλή,
- στην Κοινωνία,
- σε κάθε χώρο και σε κάθε πεδίο που δοκιμάζεται η αποτελεσματικότητα, η συνέπεια και η υπευθυνότητα της πολιτικής. Όλοι οι υπουργοί, όλοι οι βουλευτές, όλα τα στελέχη της Παράταξης και βέβαια όλοι οι λειτουργοί της Δημόσιας Διοίκησης. Όλοι οφείλουμε να κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Μεθοδικά και συντονισμένα. Αποφασιστικά και αποδοτικά.

Αυτή είναι η απαίτηση της κοινωνίας. Αυτή είναι η εντολή και το μήνυμα του Πρωθυπουργού μας, Κώστα Καραμανλή. Έχουμε πλήρη επίγνωση των αδυναμιών και των λαθών μας, των προκλήσεων αλλά και των δυνατοτήτων μας.

Ξέρουμε ότι τίποτε δεν είναι εύκολο. Τίποτε, όμως, δεν είναι και ακατόρθωτο όταν υπάρχει πίστη στο σκοπό, συλλογική προσπάθεια, αυτοπειθαρχία, αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση.

Ξέρουμε επίσης πως οι πολίτες περιμένουν από εμάς να αλλάξουμε τη ζωή τους, να βελτιώσουμε τη καθημερινότητά τους, να βάλουμε στέρεες βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους, για τις γενιές που έρχονται.

Δεν θέλουμε να απογοητεύσουμε κανέναν. Οδηγός μας είναι οι αρχές που μας έφεραν μέχρι εδώ. Ακούμε σταθερά τους πολίτες. Δεν χάνουμε ούτε λεπτό την επαφή μας με την κοινωνική βάση. Καταγράφουμε τα προβλήματα.

Ενισχύουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης που δημιουργήσαμε. Κάνουμε πράξη τις λύσεις που βρίσκονται στο πρόγραμμά μας. Επεξεργαζόμαστε κάθε νέα ιδέα μέσα από συνεχή διάλογο και σύνθεση απόψεων.

Σε καμιά περίπτωση δεν σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Σε καμιά περίπτωση δεν παραιτούμαστε. Δεν υπάρχουν άλυτα προβλήματα. Δύσκολα ναι, άλυτα όχι. Όμως για αυτό είμαστε η δυναμική παράταξη της νέας εποχής.

Η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι μπορεί να δοκιμάζεται στα δύσκολα, στις προκλήσεις μεγάλης κλίμακας. Για αυτό είμαστε και η πολιτική δύναμη, που έχει στο επίκεντρο των

προσπαθειών της όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες.

Αγαπητοί Φίλοι Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες,

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται μέσα στο εξαιρετικά αρνητικό κλίμα της διεθνούς συγκυρίας αναδεικνύουν την ανάγκη για ενίσχυση της πορείας ανάπτυξης και σταθερότητας που έχουμε χαράξει την τελευταία πενταετία. Και αυτή την υπεύθυνη και σταθερή ρότα μπορεί να την εγγυηθεί μόνο μια ισχυρή Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ένας ισχυρός πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής. Αλλιώς αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα στα πειράματα, στη σύγχυση, στην οπισθοδρόμηση.

Οπισθοδρόμηση στην οποία είχαν καταδικάσει τη χώρα και τους πολίτες οι κυβερνήσεις της δήθεν «προοδευτικής» παράταξης. Όμως είναι εκείνοι, οι «προοδευτικοί» που αρνούνται σήμερα τη συναίνεση στα μεγάλα θέματα που απασχολούν τον τόπο. Συναίνεση απαραίτητη για την πρόοδο της Ελλάδας. Τόσο μακριά φτάνει η «προοδευτικότητά» τους. Είναι εκείνοι που αρνούνται να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, που αρνούνται τη συνεργασία για να εξυπηρετήσουν τις

προσωπικές και κομματικές φιλοδοξίες τους και τη δίψα για εξουσία. Είναι οι ίδιοι που συστηματικά, εδώ και πέντε χρόνια ροκανίζουν τις βάσεις που θέτουμε για το μέλλον της χώρας. Είναι οι ίδιοι που έχουν κάνει σημαία τους της άρνηση σε όλα, χωρίς να έχουν κάτι να προτείνουν.

Οι πολίτες όμως βλέπουν, ακούν, διαβάζουν και καταλαβαίνουν. Κατανοούν ότι η αντιπολίτευση δεν ενδιαφέρεται για τη λύση των προβλημάτων τους. Κατανοούν πως αντίθετα με όσα δηλώνουν στα λόγια, στην πράξη επιδιώκουν την ασυνεννοησία και την πρόκληση τεχνητών αδιεξόδων.

Η στάση της αντιπολίτευσης, εκτός από ανεύθυνη και επικίνδυνη, είναι και λυπηρή. Προκαλεί απογοήτευση το γεγονός ότι υπάρχει μια παράταξη, η οποία έχει κυβερνήσει τη χώρα στο παρελθόν και για την οποία η εξουσία είναι αυτοσκοπός. Προκαλεί απογοήτευση να βλέπει κανείς τμήμα του πολιτικού κόσμου του τόπου να συνεχίζει να σκέφτεται με τόσο στενά παραταξιακή λογική, τη στιγμή που διακυβεύονται τόσα πολλά για το μέλλον του τόπου.

Ε λοιπόν, σε αυτές τις λογικές και πρακτικές στεκόμαστε και θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε απέναντι. Γνωρίζουμε

πιο είναι το συμφέρον του τόπου. Γνωρίζουμε ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της διεθνούς κρίσης. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να σταθούμε δίπλα στον πολίτη σε τούτες τις δύσκολες στιγμές. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να χειριστούμε με νηφαλιότητα, ρεαλισμό και θάρρος τις προκλήσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Αγαπητοί Φίλοι,

Αυτή η σιγουριά δεν είναι απλά ευσεβείς πόθοι. Πηγάζει από τη βούληση των πολιτών και τη λαϊκή ετυμηγορία. Είναι η εντολή σας που μας δεσμεύει και μας επιτάσσει να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο των μεταρρυθμίσεων, για μια Ελλάδα καλύτερη. Για μια οικονομία ισχυρή και σταθερή. Για μια κοινωνία ευημερούσα και δίκαιη. Για μια Ελλάδα που δεν πληγώνει, δεν απογοητεύει και δε διώχνει τα παιδιά της. Με τη στήριξή σας ξέρουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και αυτό κάνουμε. Κόντρα σε κάθε προσπάθεια απαξίωσης, κόντρα στον πολιτικό τυχοδιωκτισμό και την εξουσιαστική βουλιμία της αντιπολίτευσης. Με η χωρίς τη στήριξη των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων.

Γιατί σε αντίθεση με εκείνους, εμείς βαδίζουμε αταλάντευτα πάνω στις αρχές και τις αξίες της μεγάλης παράταξής μας. Κάποιοι βιάζονται να διαπιστώσουν ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κώστας Καραμανλής έχουν «τελειώσει» ή ότι έχουμε «χάσει το ηθικό πλεονέκτημα». Η καθημερινή ατζέντα τους καλύπτεται από μια μονότονη ρητορική εκλογολογίας και υποσχესιολογίας. Διατείνονται ότι η επιλογή για τον Καραμανλή είναι «ήττα τώρα, ή συντριβή αργότερα». Η απάντηση είναι καθαρή: Πλανώνται πλάνην οικτρά!

Διότι το ηθικό πλεονέκτημα το χάνει εκείνος που ψεύδεται συστηματικά, εκείνος που επιχειρεί να παραπλανήσει την κοινωνία και τους πολίτες. Και ο Καραμανλής και η ΝΔ δεν παραπλανούν! Δεν ωραιοποιούν καταστάσεις! Δεν στρογγυλεύουν γωνίες! Δεν υπόσχονται χωρίς αντίκρισμα!

Ο Καραμανλής έλεγε, λέει και θα συνεχίσει να λέει τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς να προσπαθεί να αποκομίσει πρόσκαιρα επικοινωνιακά οφέλη και χωρίς να έχει το βλέμμα στραμμένο στις δημοσκοπήσεις του Κυριακάτικου τύπου!

Οι πολίτες ξέρουν ότι λέμε την αλήθεια, όσο άβολη και αν είναι. Και είναι αυτή ακριβώς η ικανότητά μας που ενοχλεί

τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Αυτή την ειλικρίνεια είναι που πολεμούν. Καλλιεργώντας ψεύτικες προσδοκίες στους πολίτες. Καταφεύγοντας ξανά στην τακτική της ανέξοδης υποσχესιολογίας. Δεν κοροϊδεύουν την κοινωνία όμως, αλλά τους εαυτούς τους. Γιατί κατά βάθος γνωρίζουν ότι δε θα τους δοθεί η ευκαιρία να αποδείξουν την ανεπάρκεια και ανικανότητά τους για άλλη μια φορά.

Φίλες και Φίλοι,

Όλοι εμείς που πιστεύουμε και υπηρετούμε τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας έχουμε βαθιά συναίσθηση της ευθύνης που συνοδεύει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το ότι τυγχάνει στη δική μας θητεία να έχουμε να αντιμετωπίσουμε πρωτοφανείς κρίσεις, το θεωρούμε μέγιστη πρόκληση. Σαν Έλληνας θεωρώ ότι είναι ευτυχής συγκυρία πως σε τούτες τις δύσκολες ώρες βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας η παράταξή μας.

Η σκέψη και μόνο να είχε το ΠΑΣΟΚ τις τύχες των Ελλήνων στα χέρια του, εν μέσω των σημερινών δυσκολιών, είναι εφιαλτική! Διεκδικούν την εξουσία χωρίς να μας λένε τι θα την κάνουν. Πλειοδοτούν σε υποσχέσεις, αρνούνται τη συνεργασία και τη συνεννόηση.



Τους παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών και της ιστορίας. Το μόνο που λέμε είναι ότι αυτή η ανεύθνη στάση τους, μας πεισμώνει και μας συσπειρώνει. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι αποφάσεις και οι χειρισμοί που έχουν καθοριστική σημασία για το μέλλον της Ελλάδας, για το μέλλον των παιδιών μας, βαραίνουν αποκλειστικά εμάς. Στους δικούς μας ώμους ακουμπά το μέλλον της πατρίδας. Και είναι μεγάλη τιμή αυτή για όλους μας. Για κάθε νεοδημοκράτη. Για κάθε νεοδημοκράτισσα.

Νιώθω εδώ στη φιλόξενη Καστοριά σαν στο σπίτι μου και θα σας πω κάτι με απόλυτη ειλικρίνεια, έτσι όπως το νιώθω. Πιστεύω στον Κώστα Καραμανλή. Πιστεύω ότι είναι εθνικό κεφάλαιο για τον τόπο και ηγέτης μακράς πνοής. Για αυτό και πιστεύω εξίσου ειλικρινά πως οι «προσωπικές στρατηγικές» και οι «μοναχικοί καβαλάρηδες» βλάπτουν σοβαρά την παράταξη και τον τόπο. Όλοι μαζί πρέπει να σταθούμε με αποφασιστικότητα και δυναμισμό δίπλα στον Πρωθυπουργό μας. Να βάλουμε όλοι «πλάτη» για να δώσουμε νέα αναπτυξιακή προοπτική στην Ελλάδα. Αναπτυξιακή προοπτική όχι μόνο για το κέντρο, αλλά για την Περιφέρεια.

Ας μας θυμίσουν εκείνοι που μας κατηγορούν για εγκατάλειψη της Περιφέρειας, τι έκαναν εκείνοι όσο είχαν

την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου; Πότε ενδιαφέρθηκαν πραγματικά και όχι «στα χαρτιά» για την καθημερινότητα των συμπολιτών μας σε όλη την Ελλάδα;

Όταν τους απευθύνονται τέτοιες ερωτήσεις σιωπούν ένοχα. Αντίθετα, θυμίζω ότι σχεδόν το 80% των κονδυλίων του ΕΣΠΑ προορίζεται για αναπτυξιακά έργα στις πόλεις και τα χωριά της ελληνικής επαρχίας. Αυτό κάνει η Ν.Δ. για την ελληνική επαρχία. Διοχετεύει τα τέσσερα πέμπτα των αναπτυξιακών πόρων στην Περιφέρεια!

Ας μας πει κάποιος από εκείνους που διατείνονται ότι έκαναν την Ελλάδα μεγάλη και τρανή, πότε εκμεταλλεύτηκαν τη γεωπολιτική θέση της χώρας μας;

Πότε κατάφεραν να υπερνικήσουν την εσωστρέφεια και να επιδιώξουν σημαντικότερες διεθνείς και διακρατικές συνεργασίες στον ενεργειακό τομέα; Ποιος πρωθυπουργός τους άσκησε το δικαίωμα της αρνησικυρίας στις θρασύτατες προκλήσεις των γειτόνων;

Ποιος πρωθυπουργός τόλμησε να ορθώσει το ανάστημά του στους ισχυρούς του κόσμου και να «χτυπήσει τη γροθιά στο τραπέζι» για να υπερασπιστεί την εθνική μας αξιοπρέπεια; Ποια κυβέρνηση επιθυμεί και επιδιώκει την

εθνική συναίνεση στα «καυτά» ζητήματα της Παιδείας και της Οικονομίας και ποιοι αρνούνται το διάλογο και υπονομεύουν την όποια προσπάθεια συνεννόησης;

Συναγωνίστριες και Συναγωνιστές,

Τα παραπάνω είναι ρητορικά ερωτήματα. Τις απαντήσεις τις γνωρίζουμε όλοι μας. Οι φίλοι τις φωνάζουν, οι αντίπαλοι τις ψελλίζουν ξεροκαταπίνοντας από αμηχανία.

Γνωρίζετε όλοι ότι είναι η δική μας παράταξη που μπορεί να επαναφέρει την πραγματική πολιτική στο προσκήνιο.

Είναι η Νέα Δημοκρατία που μπορεί να ξαναδώσει ουσία στην πολιτική. Είναι ο Κώστας Καραμανλής ο ηγέτης εκείνος που μπορεί να συσπειρώσει και να ενώσει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες σε μια κοινή πορεία ανάπτυξης, ευημερίας και σταθερότητας..

Συνεχίζουμε λοιπόν τη δουλειά. Όλοι μας. Ο καθένας με τον τρόπο του και με τις δυνάμεις του ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί ενωμένοι.

Με ένα κοινό, καθολικό όραμα: Την καλύτερη Ελλάδα που αξίζει σε εμάς και στα παιδιά μας.

Στηρίζουμε το μεταρρυθμιστικό έργο της Κυβέρνησης.

Είναι ώρα για εθνική συνεννόηση και συνένωση. Είναι ώρα ευθύνης. Είναι η δική μας ώρα!

Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις των καιρών και με μπροστάρη τον Κώστα Καραμανλή, πάμε μπροστά.

Μπροστά και μόνο μπροστά.

Για νέες επιτυχίες και νέες νίκες.

Για νέα δύναμη στη Νέα Δημοκρατία.

Σας ευχαριστώ.