

Αγαπητές Συμπολίτισσες, Αγαπητοί Συμπολίτες,

Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας μια πραγματικά καλή χρονιά. Γεμάτη υγεία, αγάπη και προκοπή για σας και τις οικογένειές σας.

Να είναι επίσης μια παραγωγική χρονιά για τον τόπο μας, μια χρονιά δημιουργίας και ελπίδας. Αυτό βέβαια δεν φτάνει μόνο να το ευχόμαστε. Πρέπει και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να σχεδιάζουμε, να διεκδικούμε, να πετυχαίνουμε.

Παρά τις αντιξοότητες, παρά τις δυσκολίες, παρά τις όποιες καθυστερήσεις και τα όποια εμπόδια, είναι σημαντικό να επικεντρώνουμε όλες τις δυνάμεις μας στον επιθυμητό στόχο. Κι αυτός δεν είναι άλλος από το να αναδείξουμε τα Γρεβενά σε ένα νομό - πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης. Νομό στον οποίο κάθε υπεύθυνη προσπάθεια θα ανταμείβεται. Νομό στον οποίο τα όνειρα θα βρίσκουν ανοιχτό το δρόμο για να

γίνουν πραγματικότητα. Νομό στον οποίο θα βάζουμε στην άκρη τα λίγα που μας χωρίζουν και θα προχωράμε μπροστά με τα πολλά που μας ενώνουν.

Έτσι, θέλω να σας πω μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας. Η αγάπη σας και η εμπιστοσύνη σας, ήταν, είναι και θα είναι για μένα, πηγή αστείρευτης δύναμης. Για να συνεχίσουμε μαζί, στο δρόμο που πορευόμαστε υπεύθυνα εδώ και πέντε χρόνια. Για να ανεβάσουμε τα Γρεβενά ακόμη πιο ψηλά. Για να δώσουμε καλύτερες ευκαιρίες και περισσότερες δυνατότητες σε όλους τους Γρεβενιώτες και, ειδικά, στη νέα γενιά του τόπου μας.

Γι αυτό και η σημερινή εκδήλωση δεν είναι μια τυπική κοπή πίτας. Επιτρέψτε μου να το πω όπως το νιώθω. Είναι μια κατάθεση ψυχής. Και την κάνω σε σας. Στους συμπολίτες μου, στους συμπατριώτες μου, στους φίλους μου, στην μεγάλη οικογένειά μου, στους

ανθρώπους, με τους οποίους με δένουν ισχυροί και ακατάλυτοι δεσμοί.

Από την πρώτη στιγμή που ζήτησα τη στήριξή σας για να εκπροσωπήσω τον τόπο μας στο εθνικό κοινοβούλιο μέχρι και σήμερα, μία και μόνη είναι η έγνοια μου. Να μπορούμε να κοιταζόμαστε στα μάτια και οι κουβέντες μεταξύ μας, να είναι πάντα καθαρές. Να μιλάμε πολιτικά και όχι πολιτικάντικα. Να μιλάμε ανθρώπινα και η σχέση μας να στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρίνεια.

Γι' αυτό και σ' αυτά τα πέντε χρόνια πότε δεν είπα πράγματα που δεν γίνονται και ποτέ δεν έκανα πράγματα που δεν λέγονται. Αφουγκραζόμενος ανάγκες, αγωνίες, ελπίδες και προσδοκίες μπήκα στη μάχη για να δώσουμε, όλοι μαζί, αναπτυξιακή ώθηση στον τόπο μας, να αξιοποιήσουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες. Νιώθω διαρκώς καθήκον κι αποστολή να ανταποκριθώ με

τον καλύτερο τρόπο σ' αυτή τη μεγάλη πρόκληση για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας.

Αυτή είναι άλλωστε και η μεγάλη φιλοδοξία μου. Γι' αυτό άφησα μια καταξιωμένη διαδρομή στο χώρο της αγοράς και μπήκα στον στίβο της πολιτικής. Για να μπορώ να είμαι χρήσιμος για τον τόπο μου και τους συμπατριώτες μου. Για να βάλω κι εγώ «πλάτη», προκειμένου να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε όλα όσα ήταν για χρόνια **μονάχα** ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και προεκλογικές επιταγές, χωρίς πραγματικό αντίκρισμα στην καθημερινότητα των συμπατριωτών μας.

Σήμερα, λοιπόν, στην αφετηρία μιας καινούργιας χρονιάς, αλλά και σημαντικών πολιτικών εξελίξεων, θεώρησα υποχρέωσή μου να μοιραστώ μαζί σας κάποιες βασικές σκέψεις μου, οι οποίες - αν θέλετε - αποτελούν και το καταστάλαγμα αυτής της πεντάχρονης διαδρομής.

Το πρώτο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι δεν νιώθω απολύτως καμία πικρία για το γεγονός ότι μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό δεν είμαι πλέον μέλος της κυβέρνησης. Κανείς μας δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι, παντρεμένος με την καρέκλα. Όπως είπα και στην τελετή παράδοσης του Υπουργείου, σε όλη μου τη ζωή έμαθα να είμαι αφοσιωμένος στην ουσία και όχι στην εξουσία. Η όποια εξουσία δεν μπορεί να είναι σκοπός. Μπορεί να είναι μόνο το μέσο. Το μέσο για να δημιουργήσεις, για να προσθέσεις αξία στον τόπο σου, για να καταφέρεις να σπρώχνεις τα πράγματα προς το καλύτερο.

Ο πρωθυπουργός μας Κώστας Καραμανλής επί πέντε συνεχή έτη και μετά από δύο νικηφόρες εκλογικές αναμετρήσεις, με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του. Και στο πρόσωπό μου τίμησε το νομό μας και τους ανθρώπους του. Νιώθω πραγματικά περήφανος γιατί πάλεψα με όλες μου τις δυνάμεις για να βγάλω «ασπροπρόσωπο» τον Κώστα Καραμανλή. Έναν

ηγέτη που τον σέβομαι και τον αγαπώ απεριόριστα. Έναν ηγέτη που πιστεύω ακράδαντα ότι αποτελεί σήμερα το πολυτιμότερο εθνικό κεφάλαιο στην πολιτική ζωή του τόπου μας.

Είναι εύνοια της τύχης, τιμή, και, σίγουρα, προνόμιο να υπηρετείς τη χώρα σου έχοντας την εμπιστοσύνη των συμπολιτών σου. Είναι όμως διπλή τιμή, να το κάνεις υπό την πρωθυπουργία ενός ηγέτη όπως ο Κώστας Καραμανλής.

Για αυτό και ως Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών επί τρεισήμισι χρόνια και ως Υπουργός Ανάπτυξης τους τελευταίους δεκάξι μήνες, δούλεψα με πλήρη συναίσθηση του χρέους μου και της αποστολής μου. Δούλεψα με πλήρη, συνεχή και αταλάντευτη στράτευση στους συλλογικούς κυβερνητικούς στόχους για μια Ελλάδα καλύτερη, παραγωγικότερη, ανταγωνιστικότερη. Για μια Ελλάδα σεβαστή από φίλους και λιγότερο φίλους. Για μια Ελλάδα με προοπτική και αυτοπεποίθηση.

Λέω απερίφραστα πως νιώθω βαθιά δικαιωμένος. Για όσα πετύχαμε στον κρίσιμο τομέα της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων. Για όσα κατορθώσαμε στον ευαίσθητο χώρο της ενέργειας. Για όσα δρομολογήσαμε για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης. Για όσα καταφέραμε για το νοικοκύρεμα της αγοράς και τον σεβασμό στα δικαιώματα του καταναλωτή.

Όλα αυτά απαίτησαν κόπους, προσπάθειες, θυσίες. Προσωπικό και οικογενειακό τίμημα. Όμως η ηθική ανταμοιβή είναι μεγάλη. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το αίσθημα της πληρότητας που νιώθεις όταν έχεις κάνει το καθήκον σου κι έχεις βάλει ένα μικρό ή μεγάλο λιθαράκι στο να γίνει η πατρίδα σου καλύτερη. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής : Η προσφορά. Η επίλυση προβλημάτων. Ο ρεαλιστικός σχεδιασμός του αύριο.

Από κει και πέρα η διακυβέρνηση είναι ομαδικό άθλημα και ο προπονητής είναι αυτός που ξέρει καλύτερα από όλους τις ανάγκες της ομάδας και πως θα επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να παίζουμε όλοι μέχρι το 90'. Χρειάζονται ανάσες, χρειάζονται αλλαγές τακτικής, χρειάζεται να δοκιμαστεί και ο πάγκος. Το σημαντικό είναι να έχεις ιδρώσει και να έχεις τιμήσει τη φανέλα. Και αυτό έκανα. Και είμαι περήφανος για αυτό.

Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να υπηρετήσω μια πολιτική αρχών και αξιών στην οποία πάντα πίστευα και πιστεύω. Με αυτή την πολιτική προσπάθησα να δουλέψω. Μια πολιτική που περιλαμβάνει 10 μεγάλες αρχές.

Πρώτη αρχή είναι η αποτελεσματικότητα. Σήμερα είναι επιτακτικά ζητούμενη. Η αίσθηση της αναποτελεσματικότητας, αλλού πραγματική και αλλού σκόπιμα καλλιεργούμενη, είναι αυτή που απογοητεύει τους πολίτες και τους κάνει πολλές φορές να

θυμώνουν. Πρέπει να δώσουμε αγώνα για να αποδείξουμε πως μπορούμε να πετύχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα που θα κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών. Και αυτό για να το πετύχουμε πρέπει να αλλάξουμε ρυθμούς και ταχύτητες. Δεν μπορεί ο χρόνος που απαιτούν οι διαδικασίες για την ανάθεση ενός δημόσιου έργου να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο υλοποίησής του. Δεν μπορεί μια νομοθετική πρωτοβουλία ενός Υπουργείου από τη σύλληψή της μέχρι την ψήφισή της και την εφαρμογή της στην πράξη να απαιτεί μήνες.

Δεύτερη αρχή είναι να βάλουμε το κράτος να δουλέψει προς όφελος της χώρας και των πολιτών. Ένα κράτος γραφειοκρατικό, αναποτελεσματικό, συγκεντρωτικό, σπάταλο, διεφθαρμένο, είναι τροχοπέδη για όλους. Ένα κράτος τεράστιο, με απαρχαιωμένη δομή, οργάνωση και λειτουργία, που τα πλοκάμια του εκτείνονται παντού στην οικονομία, την οποία και απομυζεί, δεν μας αρμόζει. Εδώ,

λοιπόν, πρέπει να γίνει μια ειρηνική επανάσταση σε επίπεδο νοοτροπιών και θεσμών προκειμένου να έχουμε μια διοίκηση ευέλικτη και παραγωγική. Μια διοίκηση φιλική προς τον πολίτη, η οποία θα επιλύει και δεν θα δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα.

Τρίτη αρχή είναι να υπάρξουν μακρόπνοοι εθνικοί σχεδιασμοί, με ορίζοντα τουλάχιστον ως το 2020, για μεγάλα ζητήματα που αφορούν την παιδεία, την υγεία, το περιβάλλον, το δημογραφικό πρόβλημα, την ενέργεια. Δεν γίνεται μέσα σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, εμείς να μη βλέπουμε πέρα από τη μύτη μας. Δεν γίνεται αντί για το εθνικό συμφέρον, αντί για το συμφέρον των σημερινών, αλλά και των επόμενων γενιών, να κοιτάμε πως θα βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου. Δεν νοείται αποτελεσματική εθνική προσπάθεια όταν καθημερινά τηλεοπτικοί κινδυνολόγοι κάνουν «τις τρίχες τριχιές» ζημιώνοντας τον τόπο. Δεν αναγνωρίζω σε κανέναν το δικαίωμα να στεγνώνει την αισιοδοξία του

συμπολίτη μας προαναγγέλλοντας την καταστροφή κάθε βράδυ.

Τέταρτη αρχή είναι η ανάγκη να υπάρξει ένας πολιτικός πολιτισμός, ο οποίος, αν μη τι άλλο, θα υπακούει στην κοινή λογική. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε μπροστά όταν δημιουργείται προεκλογικό κλίμα την επομένη των εκλογών, ανατρέποντας την αρχή ότι σε μια Δημοκρατία, κυρίαρχη και σεβαστή είναι η βούληση του λαού της. Είναι πραγματικά ασύλληπτος και, εντέλει, αντιδημοκρατικός ο ισχυρισμός ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν υποκαταστήσει την αξία των εθνικών εκλογών. Είναι αδιανόητο μια, υποτίθεται, υπεύθυνη αντιπολίτευση να υποστηρίζει σοβαρά πως με βάση τις δημοσκοπήσεις έχει ανατραπεί ο συσχετισμός της κάλπης, έχει ακυρωθεί η ισχύουσα συνταγματικά, μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2011, λαϊκή ετυμηγορία. Αυτές είναι παράλογες και βαθιά αντιδημοκρατικές θέσεις που ανοίγουν επικίνδυνες ατραπούς για την πολιτική ζωή της χώρας. **Σε όσους λοιπόν**

επιδιώκουν – για ομολογημένους ή ανομολόγητους λόγους – να επιβάλλουν «τη λύση του κ. Κανένα», η απάντησή μας πρέπει να είναι μία: Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε.

Η χώρα έχει πρωθυπουργό.

Έχει τον Κώστα Καραμανλή.

Η χώρα έχει κυβέρνηση.

Έχει Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία, παρά τις όποιες αδυναμίες, είναι κυβέρνηση που βάζει το συμφέρον των πολλών πάνω από το συμφέρον των λίγων.

Πέμπτη αρχή είναι η υπευθυνότητα. Ειδικά σε μια δύσκολη παγκόσμια οικονομική συγκυρία όπως η σημερινή, ο μεγαλύτερος εχθρός ενός καλύτερου αύριο είναι ο λαϊκισμός. Λαϊκισμός που τάζει, τάζει, τάζει, χωρίς να λέει από που θα τα βρει. Διότι όλοι θα θέλαμε να ζούμε σε μια χώρα με 1.300 ευρώ κατώτατο μισθό. Και 1500. Και 2000. Στον χώρο της φαντασίας κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει σκόντο. Όμως η πραγματική ζωή στηρίζεται σε

πραγματικά δεδομένα. Γι' αυτό και απαιτούνται πολιτικές ευθύνης και αποτελέσματος, ώστε να εγγυηθούμε σιγουριά και ασφάλεια στον λαό μας.

Έκτη αρχή είναι να φέρουμε την περιφέρεια στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Ούτε η περιθωριοποίηση, ούτε η ερημοποίηση ταιριάζει στα χωριά μας. Απαιτείται η στήριξη του αγροτικού πληθυσμού, απαιτούνται έργα υποδομής, απαιτούνται δράσεις που θα δίνουν ώθηση στην πράσινη οικονομία. Τούτος ο ευλογημένος τόπος έχει τα πλεονεκτήματα για να αναπτυχθούν και να ενθαρρυνθούν τομείς επιχειρηματικής δράσης που προσφέρουν εισόδημα, βιώσιμες θέσεις δουλειάς και ευημερία. Και τέτοιοι τομείς είναι τα βιολογικά προϊόντα, ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Έβδομη αρχή είναι η αξία ενός πραγματικά κοινωνικού κράτους για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Για τις ανύπαντρες μητέρες, για τους χαμηλόμισθους

εργαζόμενους, για τους άνεργους, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους απόμαχους της ζωής.

Όγδοη αρχή είναι η αξιοποίηση της ευρηματικότητας και της επινοητικότητας των Ελλήνων στην επιχειρηματική δράση. Σταθερή προτεραιότητα πρέπει να είναι η δημιουργία νέων και η επέκταση παλαιών επιχειρήσεων. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας πέραν της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας, δημιουργεί εισοδήματα, δουλειές, ευκαιρίες.

Ένατη αρχή είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών. Και αυτή την κερδίζουμε αν καταφέρουμε να κάνουμε το καλύτερο. Έτσι θα πετύχουμε η πολιτική να προσελκύει ξανά τους καλύτερους, αυτούς που έχουν ξεχωρίσει στον στίβο της κοινωνίας, της οικονομίας, της επιστήμης. Αυτούς που βάζουν το «εμείς» πάνω από το «εγώ».

Δέκατη αρχή είναι ο πατριωτισμός. Και νομίζω πως αγκαλιάζει όλες τις προηγούμενες αρχές. Πάντα και παντού γνώμονας πρέπει να είναι η Ελλάδα. Το παρόν και το μέλλον της. Η θέση της και η ισχύς της. Η Ελλάδα πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους. Και για να αποδεικνύεις έμπρακτα την αγάπη σου για την πατρίδα πρέπει πρώτα απ' όλα να νοιάζεσαι και να πονάς τον τόπο σου. Ελλάδα και Γρεβενά, ήταν και είναι για μένα οι υπέρτατες αξίες. Έτσι μεγάλωσα στο σπίτι μου. Έτσι μεγαλώνω και τα παιδιά μου.

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες,

Θέλω, με το χέρι στην καρδιά, να σας πω πως, αποχωρώντας από την Κυβέρνηση, δεν είμαι μόνο περήφανος για όσα έκανα αυτά τα πέντε χρόνια στις θέσεις μεγάλης ευθύνης που μου εμπιστεύτηκε ο πρωθυπουργός. Σήμερα, εδώ μπροστά σας, σας λέω πως είμαι και χαρούμενος. Και το λέω κυριολεκτικά. Το εννοώ. Το λέω διότι τώρα πλέον, απερίσπαστος, μπορώ να είμαι όχι απλά βουλευτής, **αλλά**

Υπουργός των Γρεβενών. Χωρίς υποχρεώσεις άλλων χαρτοφυλακίων. Το χαρτοφυλάκιό μου σήμερα γράφει: Γρεβενά και μόνο Γρεβενά.

Ξέρετε ότι ετυμολογικά η λέξη «Υπουργός» σημαίνει «Υπηρέτης». Και πλέον καθημερινά και σε 24ωρη βάση, όπου κι αν βρίσκομαι, είμαι στην υπηρεσία του τόπου μας. Συζητώντας, παρακολουθώντας, καταγράφοντας, διεκδικώντας, απαιτώντας, σχεδιάζοντας. Με τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία αυτών των χρόνων, νιώθω τώρα ακόμη πιο δυνατός για να ολοκληρώσουμε όλα όσα έχουμε ξεκινήσει, αλλά και να ανοίξουμε καινούργιους δρόμους.

Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η προσπάθεια δεν έχει όρια. Ό,τι πρέπει να γίνει, θα γίνει. Όποια πόρτα πρέπει να ανοίξει, θα ανοίξει. Όση πίεση απαιτηθεί, θα ασκηθεί. Όποιο τραπέζι και αν είναι αυτό στο οποίο χρειάζεται να χτυπήσω το χέρι

μου, θα το κάνω. Δεν είναι σχήμα λόγου, είναι δέσμευση τιμής.

Η πολιτική για μένα δεν είναι έκθεση ιδεών. Είναι να φέρνεις αποτελέσματα και να κερδίζεις προς όφελος του τόπου σου, προς όφελος των συμπολιτών σου. Αυτό έκανα και αυτό θα συνεχίσω με ακόμη περισσότερη ένταση να κάνω, στηριγμένος σε όλους εσάς.

Φίλες και Φίλοι,

Εδώ και πέντε χρόνια έχουμε γυρίσει σελίδα στα Γρεβενά. Ο νομός μας δεν επαιτεί ψίχουλα ενδιαφέροντος. Απαιτεί. Διεκδικεί. Αποκτά. Υλοποιεί. Σχεδιάζει το μέλλον.

Στο νομό Γρεβενών από το Μάρτιο του 2004 υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται πάνω από 680 έργα προϋπολογισμού 780 εκ. €. Μάλιστα ορισμένα από αυτά αφορούν μεγάλα έργα του νομού Γρεβενών

που δεν είχαν κινηθεί επί χρόνια. Καταφέραμε να τα ξεκολλήσουμε και να εξασφαλίσουμε την υλοποίησή τους.

Προκαλώ τον οποιονδήποτε, καλοπροαίρετο ή κακοπροαίρετο, να κάνει σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη πενταετία στην ιστορία του νομού μας και εάν αποδείξει ότι έγιναν περισσότερα έργα και εξασφαλίστηκαν περισσότεροι πόροι για τα Γρεβενά, εγώ αύριο το πρωί είμαι έτοιμος να παραιτηθώ.

Φίλες και Φίλοι.

Δεν είναι η ώρα για έναν αναλυτικό απολογισμό. Κάποια πράγματα ωστόσο πρέπει να λέγονται. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω:

- Το μεγάλο έργο της Εγνατίας, στο τμήμα Γρεβενά – Παναγιά, που σχεδόν ολοκληρώθηκε και αλλάζει τα δεδομένα στις μεταφορές, βάζοντας οριστικό τέλος στην απομόνωση του νομού μας.

- Το κτίριο του ΤΕΙ Γρεβενών που αποτελεί κόσμημα για την πόλη μας και το ερχόμενο φθινόπωρο θα είναι πλήρως ολοκληρωμένο έργο.
- Την ολοκλήρωση και λειτουργία του κτιρίου της Νομαρχίας.
- Την ολοκλήρωση και λειτουργία του Καταστήματος Κράτησης Γρεβενών.
- Το ξεκίνημα για την κατασκευή της Σχολής Αστυφυλάκων.
- Τα υδροηλεκτρικά φράγματα για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων του νομού μας.
- Τη μετεγκατάσταση των σεισμόπληκτων οικισμών στη θέση Πατώματα που προχωρά μετά την εγκατάσταση του εργολάβου.
- Τη μελέτη για τη νέα χάραξη του δρόμου Γρεβενά – Δεσκάτης.
- Τη μελέτη για το δρόμο Γρεβενών – Βασιλίτσας.
- Τη συντήρηση του οδικού δικτύου όλου του Νομού.
- Τα έργα αγροτικής οδοποιίας.

- Τη μελέτη- κατασκευή της γέφυρας Πόρου.
- Το 9^ο ολοήμερο διθέσιο νηπιαγωγείο που λειτουργεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2007.
- Το νέο, το 8^ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών που ολοκληρώθηκε και θα λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο.
- Τη μελέτη πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Δήμου Γρεβενών.
- Την αποχέτευση οικισμών στον Δήμο Γόργιανης.
- Το Δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ηρακλειωτών από το φράγμα Πραμόριτσας.
- Τη δρομολόγηση δύο σημαντικών έργων πολιτισμού όπως το Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς και το Αρχαιολογικό Μουσείο.
- Το ευρωπαϊκό αναπτυξιακό περιβαλλοντικό πρόγραμμα διετούς διάρκειας «LIFE Πίνδος»
- Τις μελέτες για τα Βιοτεχνικά Πάρκα Γρεβενών και Δεσκάτης που θα ενισχύσουν σημαντικά την επιχειρηματικότητα.

Σε όλα αυτά προσθέστε τις σημαντικές δράσεις του Προγράμματος Πίνδος με συνολικό προϋπολογισμό κοντά στα 15 εκ.€ που δημιουργούν σημαντικές υποδομές σε όλο το νομό και, κυρίως, στις ορεινές περιοχές του. Το πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ που έδωσε διεξόδους στο Νομό μας, και όχι μόνον, αλλά και αισιοδοξία και χαμόγελο στους συμπατριώτες μας.

Αποδεδειγμένα, λοιπόν, προχωράμε μπροστά. Με όραμα. Με ελπίδα. Με άμιλλα προσφοράς για να πετύχουμε περισσότερα. Με διαρκή αγώνα για ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας.

Θέλω νάμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Γνωρίζω πως μέσα στις μεγάλες μας προσπάθειες έγιναν και λάθη. Έκανα και λάθη και παραλείψεις. Σίγουρα κάποιοι έχουν προσωπικές πικρίες και παράπονα. Τους κατανοώ απόλυτα. Θέλω, όμως, να γνωρίζουν πως έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια από μέρους μας. Και θα συνεχίσει να γίνεται. Και θα συνεχίσουμε

νάμαστε δίπλα στον καθένα σας. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι στο μέτρο του δυνατού.

Εδώ, όμως στα Γρεβενά, μιλάμε για έργο χειροπιαστό. Και το έργο στο νομό μας είναι ορατό και μετρήσιμο. Οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξη. Ανοίξαμε δρόμους, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Βεβαίως κάθε πρωτοβουλία και κάθε έργο απαιτεί χρόνο ωρίμανσης. Σήμερα βλέπουμε τους καρπούς των υπεύθυνων και σοβαρών προσπαθειών μας. Σας λέω πως είμαστε ακόμη στην αρχή. Είμαι εδώ για να εγγυηθώ μια δημιουργική συνέχεια σε ένα νομό που θα είναι προσβάσιμος απ' όλους τους γειτονικούς νομούς. Σε μια πόλη που θα γεμίσει με εκατοντάδες νέους σπουδαστές των ΤΕΙ. Σε μια τοπική οικονομία που θα παρέχει πρόσθετα πλεονεκτήματα χάρη στα πιστοποιημένα μας προϊόντα και στην ανάδειξη του φυσικού κάλλους του τόπου μας.

Το έργο υπάρχει, η πυξίδα υπάρχει, οι στόχοι υπάρχουν. Τα Γρεβενά , μακριά από παθογένειες του

παρελθόντος και πάντα με τη δημιουργική συνέργεια όλων των παραγωγικών τους δυνάμεων, μπορούν να πετύχουν πολλά περισσότερα.

Όλοι μπορούμε να έχουμε ρόλο και συμβολή σε αυτή τη διαρκή και γόνιμη προσπάθεια. Αυτή είναι η μεγάλη ελπιδοφόρα προοπτική και όχι βέβαια οι άγονοι ανταγωνισμοί, ο μηδενισμός του έργου των άλλων και ο πολιτικός φθόνος.

Όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε τις μεγάλες καθημερινές μάχες για να προχωρήσουμε μπροστά, με σίγουρες λύσεις που απαντούν σε όλα όσα κράτησαν τον τόπο μας για χρόνια στάσιμο και καθηλωμένο.

Εγώ, πάντως, και θα το επαναλάβω για άλλη μία φορά. Θα βρίσκομαι εδώ για όσο εσείς με θέλετε κοντά σας. Η στα Γρεβενά ή στο σπίτι μου!

Δεν είμαι στα Γρεβενά επειδή θέλω να βγαίνω Βουλευτής! Είμαι εδώ γιατί είμαστε, όλοι μαζί, στην πρώτη γραμμή για τα Γρεβενά που θα μας κάνουν όλους περήφανους.

Για τα Γρεβενά του 21^{ου} αιώνα.

Για τα Γρεβενά της προκοπής και της ευημερίας.

Για τα Γρεβενά των ανοιχτών οριζόντων, που αξίζουμε εμείς και τα παιδιά μας.

Σας καλώ να συμβάλετε όλοι δημιουργικά σε αυτόν τον αγώνα. Τον έχει ανάγκη ο τόπος μας. Και σας βεβαιώνω πως θα είναι ένας αγώνας κερδισμένος. Είναι η ώρα να αναδείξουμε προς όλους τη ζωντάνια και το δυναμισμό των Γρεβενών.

Το αξίζουμε!

Το Μπορούμε!

Το χρωστάμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας...